

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĐİ

MOMDER

GENEL MERKEZİ



YIL SONU TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

15 - 16 ARALIK 2018
ULUS - ANKARA



İçindekiler

İçindekiler.....	i
Sunuş.....	iii
Açılış Konuşmaları.....	1
Ahmet KAYA.....	1
Av. Mehmet KAYA.....	2
Birinci Oturum.....	3
Etkinlikler ve Faaliyetler.....	3
Duygu GÖRÜCÜ.....	3
Nevzat YİĞİT.....	4
Atila GÜMÜŞ.....	4
Halil KÖKER.....	5
Hüseyin BOZKURT.....	6
Hasan ŞAHİN.....	6
Hasan BOZKURT.....	7
Av. Olgun TUNCAY AYVACI.....	8
Ahmet KAYA.....	9
İkinci Oturum.....	11
Bilim Kurulu ve Kitap Projesi.....	11
Dr. Ahmet KAVAK.....	11
Hasan ŞAHİN.....	12
Umut KARA.....	13
Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ.....	13
Prof. Dr. İlhami SÖYLER.....	15
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU.....	15
Doç. Dr. Doğan GÖKBEL.....	16
Ahmet KAYA.....	17
Dr. Ahmet KAVAK.....	17
Dr. Öğr. Gör. Aykut İŞLEYEN.....	18
Prof. Dr. Ahmet AK.....	18
Hasan ŞAHİN.....	19
Umut KARA.....	20
Duygu GÖRÜCÜ.....	21
Üçüncü Oturum.....	22
Vakıf.....	22
Ahmet KAYA.....	22
Prof. Dr. İlhami SÖYLER.....	24
Dr. Ahmet KAVAK.....	26
Av. Olgun TUNCAY AYVACI.....	27
Atila GÜMÜŞ.....	28
Hasan BOZKURT.....	30

Sonuç Bildirgesi

<i>Ahmet KAYA</i>	32
<i>Hasan ŞAHİN</i>	32
<i>Namık ÖZKAN</i>	33
Dördüncü Oturum	35
Kararlar ve Söyleşiler	35
<i>Ahmet KAYA</i>	35
<i>Yılmaz TOSUN, Ali Hadi ORHUN, Av. Mehmet KAYA</i>	36
<i>Dr. Ahmet KAVAK</i>	38
<i>Ahmet KAYA</i>	38
Katılımcılar	40
Anket Örneği	46



Sunuş



Resim 1: Mezunlarımız Çay Molasında

Mezunlarımız tarafından Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mersin illerinde çeşitli tarihlerde oluşturulan Derneklerimiz ve Maliye Okulu Mezunları Spor Kulübümüz (MOSK) ile 1942-1998 yıllarında Maliye Okulu mezunu veren iki ayrı binada dört oturumda toplantılar gerçekleştirdik.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından Derneğimize tahsis edilen dil laboratuvarının kapasitesi sınırlı olduğundan toplantılarımızı dernek yönetim kurulları ve Bilim Kurulu Koordinasyon Kuruluna davetli akademisyen mezunlarımız ile sınırlı tutmak zorunda kalmıştık. İkinci günün Maliye Meslek Sokağındaki ilk binamızda yapılan karar oturumuna ise tüm mezunlarımız davetli olmasına karşın,

Öncelikle toplantılarımıza katkılarından ötürü mezunlarımız Sn. Abdurrahim ÖZGE (1977) ve Sn. Ünal KESKİN'e (1981), ASBÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Sn. Nevfel BAYTAR'a ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sn. Nazan ŞENER'e; ayrıca Okulumuz adına düzenlenen bir çok etkinlikte fotoğrafları ile anıları geleceğe taşıyarak an'ları ölümsüzleştiren Ali

GÜNGÜT'e (1982) ve karar toplantısına katılan Sn. Bahtiyar AKDENİZ (1980), Sn. Alper ALPASLAN (1981) ve Sn. Dursun TORLAKÇIK'a (1982) çok teşekkür ediyoruz. İkinci günün oturumlarına katılımları, çok özel anıları ve duygusal paylaşımları ile toplantılarımızı şereflendiren Sn. Yılmaz TOSUN (1948) ve Sn. Ali Hadi ORHUN'a (1949) minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Özellikle anımsatmak gerekir ki, MOMDER'in ev sahipliğindeki toplantının konu başlıkları hakkında şube ve bağımsız dernek yönetimleri daha önce ayrıntılı olarak bilgilendirildiğinden toplantıda Dernek yöneticilerimiz tarafından dile getirilen hususlar ve alınan ortak kararlar, yönetim kurulları ile derneklerimizin aktif üyesi olan mezunlarımızın görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır.



Resim 2: Öğretmenimiz Av. Ahmet DOĞMUŞÖZ (1962 mez)



Resim 3: Toplantıdan Bir Görüntü



Resim 4: Oturum Arası Söyleşi

Toplantımız dört oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumda Derneklerimiz ve şubelerimiz ile MOSK'un 2018 yılında yürüttükleri etkinlik ve faaliyetleri görsel

sunumlar ile birlikte değerlendirildi. İkinci oturumda, Derneğimiz bünyesinde kurulacak Bilim Kurulu ve bu kurulun öncülüğünde başlatılması planlanan basın-yayın çalışmaları ile Gaziantep MOMDER Başkanı Hasan ŞAHİN'in Maliye Okulunu tanıtan kitap önerisine akademik katkı konusuyla Derneğimizce tüm mezunlarımıza ulaşmayı hedefleyen andaç çalışmaları aktarıldı. Üçüncü oturumun konusu, uzunca bir süredir mezunlarımızın gündemini oluşturan vakıf yapılanması idi. 1948-1949 mezunlarımızın öğrenim gördüğü binanın konferans salonunda gerçekleştirilen dördüncü oturuma ise, ağırlıklı olarak Onursal Genel Başkanımız Av. Mehmet KAYA'nın Yılmaz TOSUN ve Ali Hadi ORHUN ağabeylerimiz ile yapılan söyleşisi damgasını vurdu. Bu oturumun başlangıcında ve sonunda toplantı gündemini oluşturan konuların genel değerlendirmesi yapılarak alınan kararlar açıklandı.



Resim 5: Ersan BAŞKAYA



Resim 7: Kemal Murat KIRMIZIGÜL



Resim 6: Nurten ÇUKUR

Bu çalışmanın amacı, yukarıda da değinildiği gibi, 15-16 Aralık 2018 tarihlerindeki Yıl Sonu Toplantılarında değinilen konular ile Derneklerimiz, şubelerimiz ve spor kulübümüz ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan ortak kararların mezunlarımıza duyurulması, ayrıca bu kararlar doğrultusunda Derneğimizce izlenecek yol haritası hakkında bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Ayrıca söz konusu kararlar hakkında görüş belirtmek için bildirge sonunda örneği verilen ankete [buraya](#) tıklayarak katılmak olanaklıdır; ancak öncelikle toplantı gündemi ve kararlara gerekçe oluşturan katılımcı düşüncelerinin okunması önerilir.



Resim 8: Hakan DİLAVER



Resim 9: Av. Buğra YEGÜL



Resim 10: Mesut KULLAR

Bu bağlamda çalışmanın, katılımcıların anlatımlarından çıkarılan notlar ve alınan kayıtların çözümlenmesiyle yorumsuz olarak hazırlandığının bilinmesi gerekmekte, hatasız olması ya da en az hata içermesi gereken ses çözümlerinin uzun zaman aldığı nedeniyle gecikmenin değerli camiamız ve Maliye Okulu gönüllülerince hoş görülmesi beklenmektedir. Konuşmacıların anlatımlarındaki öze etki eden konularda unutulmuş, irademiz dışında atlanan bir husus ya da yanlışlık varsa tarafımıza iletilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılarak web sitemizde ayrıca duyurulacaktır.

Son söz yerine;

Sonraki toplantılarda çok daha fazla mezunumuzla beraber olabilmek, kardeşlik ve dayanışmamızı artıracak daha büyük ve anlamlı projeler üretmek, ufkumuzun mimarı Okulumuzun adını yaşatmak ve değerli mezunlarımızın tanıtımında kalıcı değişimler yaratabilmek dileğiyle,

Sevgi, saygı ve dostlukla...

Mesut KULLAR
MOMDER Yön. Kur. Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Sonuç Bildirgesi

Açılış Konuşmaları

Ahmet KAYA*



Resim 11: Ahmet KAYA

Toplantılarımıza, MOMDER Başkanı Ahmet KAYA'nın açılış konuşması ile başlandı. Sn. KAYA oturumların yürütücülük (moderatörlük) görevini de üstlendi.

Bir gün öncesinde mevsimin ilk karını alan Ankara'ya zorlu kış koşullarına karşın özverileriyle gelen Dernek yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Balıkesir temsilcimize teşekkürlerini içeren açılış konuşmasında Sn. KAYA; Derneğimizin Genel Merkez olmaktan öte başkentte bulunmasının yönetime koordinasyon görevi yüklediğinin bilinciyle hareket edildiğini, sosyal medyada başlatılan çeşitli kampanyaların mezunlarımızın katkısı ile sonuçlandırıldığını, bu kampanyaların açılış törenlerinde devlet mülkî erkânı yanında örgütsel kimliğimizin de temsil edildiğini, tüm dernek, kulüp ve şubelerimizin kuruldukları bölgelerdeki mezunlarımızın birlik ve dayanışmalarını yükselttiklerini aktardı.

Okulumuzu ve mezunlarımızı tanıtabilecek kitabın hazırlanması sürecinde, içeriğinin bilimsel bir hal alması bakımından gereken desteğin verilmesi amacıyla Bilim ve Yazı Kuruluna ihtiyaç olduğunu; ayrıca İç İşleri Bakanlığının 1 Ekim 2018 tarihli Genelgesi ile tüm üyelerin üyeliğe giriş ve çıkışlarının bir aylık süre içerisinde DERBİS üzerinden bilgi girişlerinin yapılmasının zorunlu kılındığını, bu nedenle web sitemizde yer verilen [Üyelik Formu](#) aracılığıyla mezunlarımızın üye kayıtlarının ivedilikle sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

MOMDER Genel Başkanı Sn. KAYA, daha sonra konuşmalarını yapmak üzere Derneğimiz Onursal Genel Başkanı Av. Mehmet KAYA'yı davet etti.

* 1977 – MOMDER Genel Başkanı

Av. Mehmet KAYA*

Onursal Genel Başkanımız Av. Mehmet KAYA, okul anlarıyla süslediği konuşmasında; MOMDER'in yaptığı faaliyetlerin mezunlara ve camiamıza canlılık getirdiğini, Derneklerimizin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin fikir birliği ve uyum içerisinde çalıştığını gördüğünü, İstanbul şubesi yönetiminin ise mazeretleri olduğu nedeniyle toplantıya katılmadıklarını, ancak İlhami SÖYLER, Ahmet KAVAK ve kendisinin İstanbul'u temsilen bulunduğunu belirtti.

Kış koşullarında Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Balıkesir'den katılan mezunlara özel olarak teşekkür ettiğini; ayrıca İzmir organizasyonunun seminer, spor ve gece etkinlikleriyle birlikte çok güzel geçtiğini belirten Onursal Genel Başkanımız, sözlerini

"Artık, dediğim gibi, hassaten, bunu sizden istiyorum; benim yakamı bırakın, ama Derneğin yakasını bırakmayın! Çalışın, çalışın; bir araya gelin."

diyerek tamamladı.



Resim 12: Av. Mehmet KAYA

* 1962 – MOMDER Onursal Gen. Baş.

Birinci Oturum

Etkinlikler ve Faaliyetler

Toplantı ve oturum düzeninin sağlanması konusunda yardım ve özverili katkıları nedeniyle toplantılara en genç mezunumuz olarak katılan Sn. Uygur AVCI'ya teşekkür eden Sn. Ahmet KAYA, Derneklerin sunumlarını kuruluş sırasına göre yapacaklarını, ancak özellikle Balıkesir'den gelen ve dernekleşmediği halde geleneksel buluşmalarla mezunlarımızı bir araya toplayabilen mezunlarımızı temsil eden Sn. Duygu GÖRÜCÜ'yü sunumunu yapmak üzere davet etti.

Duygu GÖRÜCÜ*



Resim 13: Duygu GÖRÜCÜ

Toplantılara, bir çok organizasyonu üstlenen ve yıllık etkinliklerini başarı ile sürdüren; ayrıca sosyal medyada her gün bir başka mezunumuzu tanımamıza yol açan paylaşımları bulunan Sn. Duygu GÖRÜCÜ, Balıkesir ve ilçelerinde bulunan Maliye Okulu mezunlarının temsilcisi olarak katıldı. Hazırladığı video görüntüleri eşliğinde, 2011 yılından itibaren başlayan gece organizasyonlarının geleneksel hale geldiğini, 2018 yılında sekizincisinin düzenlendiğini ve geniş bir katılım olduğunu, başlangıçta Balıkesir düzeyinde gerçekleştirilen buluşmaların daha sonra yurt çapında katılan mezunlarımız ile genişletildiğini, özellikle 1990 mezunlarının gecelere sürekli ve bir çok mezun ile katıldığını; Balıkesir'in ilçelerine kadar yayılan organizasyonların son yıllarda merkez ile sınırlandırıldığını; gecelere çeşitli gerekçelerle katılmak istemeyen mezunlar için de iftar yemekleri düzenlediklerini, bundan sonraki toplantılara tüm mezunlarımızın davetli olduğunu açıkladı.

* 1996 – Balıkesir İl Temsilcisi

Nevzat YİĞİT*

MOMDER İzmir Şube Başkanı Sn. Nevzat YİĞİT, derneklerin kuruluşundan bu yana ve 1990 yılında şube faaliyetinin kurucu üyesi olduğunu, dokuz yıldan bu yana dernek başkanlığı yaptığını, o süreden beri sosyal faaliyetlerde bulunduğunu; 2018 yılının Şubat ayında Maliye Okulu Mezunları Lokalinin faaliyete geçirildiğini, lokalde her ayın ilk haftasında tavla turnuvası düzenlendiğini, bu turnuvalar için mezunumuz Selim KILIÇ'ın desteklerinden dolayı kendisine özel olarak teşekkür ettiğini; bu arada lokalde Bahar ÖZDEMİR'in Mavi Ortanca (şiir), Mustafa ALPASLAN'ın Ödeme Emri (mesleki) kitapları için imza günleri yapıldığını, diğer dernek ve şubelerle programlanan şekilde 27-28-29 Ekim tarihlerinde İzmir Özdere'de gece düzenlendiğini, bu geceye katkılarından ötürü dernek başkanlarının yanı sıra Topuklu Kadınlar Çetesini organize eden Nurten ÇUKUR'a ayrıca teşekkür ettiğini; birlikte olduğumuz sürece güçlü olduğumuzu, bundan böyle ayrı faaliyetlerle değil birlikte hareket etmenin daha onurlu ve güzel olacağını belirtti.



Resim 14: Nevzat YİĞİT

Atila GÜMÜŞ**



Resim 15: Atila GÜMÜŞ

Antalya MOMDER Başkanı Sn. Atila GÜMÜŞ kendine özgü akıcı konuşmasına, her zaman yanında olduğunu belirttiği Dernek Genel Sekreteri Ömer Faruk AYDOĞDU'ya teşekkür ederek başladı. Antalya'da kendiliğinden gelişen ve gelenekselleşen toplantıları ve MOMDER eski Başkanı Mehmet Halil GECEGÖRÜR'ün destekleriyle başlayan dernekleşme sürecini aktaran GÜMÜŞ, Ant-Momder olarak bu toplantı gündemleri ve özellikle vakıf kurulması konusunda üyelerle birlikte görüşmeler yaptıklarını, vardıkları ortak görüşleri yarıntki toplantılarda açıklayacaklarını belirtti.

* 1979 – MOMDER İzmir Şube Başkanı

** 1983 – Ant-MOMDER Başkanı

Antalya'daki mezunlarımızla özel zamanlardaki dayanışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Sn. GÜMÜŞ, Muratpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan İnovasyon Merkezinde Ant-Momder'e de yer verildiğini, her yıl altı proje üretmek zorunda olduklarını, özellikle millî bayramlarda ve 10 Kasım'da Atatürk Anıtına çelenk koyduklarını, böylelikle Maliye Okulu adının yaşatılması yönünde çalıştıklarını; önümüzdeki yılın 20-21-22-23 Nisan tarihlerinde geleneksel buluşmamıza ev sahipliği yapmak için konaklama mekânı araştırmalarına başladığını, ancak döviz kurlarındaki belirsizlikler nedeniyle firmaların net bir yanıt vermediğini, mezunlarımızdan dönem buluşmalarının bu tarihe denk getirilmemesini istediklerini, çünkü bu durumun mezunlar arasında bir bölünme şeklinde algılandığını, Antalya yerel medyasında ses getirecek bir organizasyon yapmayı planladıklarını da ifade etti.

Halil KÖKER*



Resim 16: Halil KÖKER

Bursa MOMDER Başkanı Sn. Halil KÖKER, Bursa'daki derneğin aslında Türkiye'de kurulan en eski ve en faal derneklerden olduğunu, daha önceleri her yılın son haftasında yaptıkları gecelerde yeni yılı hep birlikte kutladıklarını, fakat şimdilerde siyasi ya da dini çeşitli gerekçelerle bu toplantıları yapamaz hale geldiklerini; fakat Çanakkale'den atanan defterdar yardımcısının Maliye Okulu mezunlarını bölmek amacıyla başka bir mezunumuzun aracılığıyla derneği ele geçirdiğini, daha sonra da derneğin kapandığını belirterek 2016 yılında Mehmet KAYA ağabeyin önerisi üzerine Bursa Maliye Okulu Mezunları Derneğini yeniden kurduklarını, Bursa'da

pek çok mezun olduğunu, bir whatsapp grubu kurulduğunu ancak bunun da daha çok dini mesajlar için kullanıldığını açıkladıktan sonra sözlerini daha sonraki toplantılara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek tamamladı.

* 1965 – Bursa MOMDER Başkanı

Hüseyin BOZKURT*



Resim 17: Hüseyin BOZKURT

Gaziantep MOMDER'in önceki yıllara ilişkin etkinlikleri Başkan Yardımcısı Hüseyin BOZKURT tarafından şu anda Gaziantep'te 43 mezun bulunduğunu, 19 resmi üyeye sahip olduklarını, Derneği 2015 sonunda kurduklarını, kuruluştan sonraki üç yılda 4 kahvaltı ve 2 yemek organize edildiğini, 2018 Nisan ayında ise ulusal bazda Maliye Okulu toplantısına ev sahipliği yapıldığını; Gaziantep'te faaliyetlerin dernekle başlamadığını, 1984 yılında Gaziantep'e atandığında Mithat POSTOĞLU (1961) ağabeyin öncülüğünde her ayın son cuma günü akşamı mezunlarla toplandıklarını, bir ağabeyimizin de her ay bu toplantılara İstanbul'dan çiçek gönderdiğini, kendilerinin aramızda olduğunu belirterek Mehmet KAYA ağabeyi işaret etti. Sn. BOZKURT, Hasan ŞAHİN'in dernek kurulmadan veya kuruluş sonrasında ulusal bazda Marmaris, Pamukkale ve Antalya'da yaptığı toplantılara, artıları ve eksileriyle mezunları harekete geçirme açısından Gaziantep'in fikir desteği sağladığını da sözlerine ekledi.

Hasan ŞAHİN**

Gaziantep MOMDER Başkanı Hasan ŞAHİN, 12 yıldan bu yana organizasyonlar gerçekleştirdiğini, okulların açılması için ilk toplantıyı Marmaris'te düzenlediğini, daha sonra Antalya'da ikinci toplantıya 235 kişi katıldığını; buralarda buluşmanın, kucaklaşmanın, öpüşmenin, lay lay lomun çok güzel olduğunu, ama bunların ötesine geçilemediğini, kendisinin emekli olduktan sonra bir süre mali müşavirlik yaptığını, şimdi bürosunu kapattığını ve herhangi bir iş yapmadığını; akademisyenlere madalya takmayı kendisinin icat ettiğini, bunda Nevzat YİĞİT'in İzmir'de 1962 mezunları için yaptır-



Resim 18: Hasan ŞAHİN

* 1977 – Gaziantep MOMDER Bşk. Yrd.

** 1962 – Gaziantep MOMDER Başkanı

dığı madalyadan esinlendiğini; geçmişimizi tanımlayacak, tarif edecek kalıcı bir eser bırakmayı düşündüğünü, sadece kendisinin değil akademisyenlerin de bu kitaba katkı vermesini istediğini, görüştüğü kişilerin hepsinden doğru dürüst dönüşler aldığını, bazı arkadaşların hemen göndereceklerini söylediğini, konu başlıklarını akademisyenlere iletildiğini, çeşitli konuların seçildiğini; bu kitabın Kültür Bakanlığı kayıtlarına geçirilmesini, Milli Kütüphaneye ve Meclis kütüphanesine dağıtılmasını, mezunların birikimleriyle kurduğu kütüphanelere verilmesini, kalıcı eser olmasını istediğini, kitabın mutlaka yayınlanmasını düşündüğünü, katılıp katılmamanın herkesin kendi iradesinde olduğunu ve kimsenin iradesine ket vuramayacağını; -önceki sözlerini yineleyerek- akademisyenlerin katkı sunması gerektiğini ve tek başına yapılacak bir iş olmadığını, kitap için -isimler vererek- Prof. Dr. İlhami SÖYLER'in, Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ'nin, Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ'ün ve Dr. Öğretim Görevlisi Emin BARLAS'ın kitaptan bölüm seçtiklerini, hazırlanmaları için kendisinden süre istediklerini; bu kitap için adı ve telefonu kendinde saklı bir zâta söz verdiğini, bir heyetle bu kitabı ilgililere dağıtmak ve teslim etmek istediğini açıkladı.

Hasan BOZKURT*



Resim 19: Hasan BOZKURT

Mersin MOMDER Başkanı Hasan BOZKURT, Mersin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Derneğin Aralık 2015 ayında kurulduğunu, bölgede etkinliklerin dernekleşme öncesinde de var olduğunu, kuruluştan sonra üye kayıtlarına başlandığını, binaya sahip olunmadığını, 1968 mezunu Ahmet KAVAK ağabeyin bürosunda faaliyet gösterildiğini, kayıtlı 37 üye olduğunu, Mersin'de 100 civarında mezun bulunduğunu; -görselleriyle birlikte- 2017 yılında Mersin'de Maliye Okulu Mezunları Gecesi düzenlendiğini, geniş katılımlı, kendisinin ve diğer mezunlarımızın konserleriyle zengin bir gece gerçekleştirildiğini anlattı.

* 1976 – Mersin MOMDER Başkanı

Bu arada toplantı günü Mersin'deki Ahmet KAVAK ağabeyin doğum gününe denk geldiğinden kendisiyle görüntülü telefon bağlantısı kurularak yeni yaşı kutlandı, kısa bir süre gecede kendine ait halay görüntüleri izletildi.

Sn. BOZKURT, konuşmasının devamında; gecenin ardından yayla kahvaltısı düzenlendiğini, 2 Nisan'da Mersin Adliyesine atanan mezunumuzun Dernek olarak ziyaret edildiğini, 2 Aralık 2018 tarihinde kahvaltı organize edildiğini; Derneğin mali olanakları çerçevesinde mezunlara destek verildiğini, evlilik, doğum, ölüm gibi mutlu ve acılı günlerde yanlarında yer alınmaya çalışıldığını, ayrıca Genel Merkez ile uyumlu biçimde çalışmanın ileride de sürdürüleceğini açıkladı.

Av. Olgun TUNCAY AYVACI*



Resim 20: Av. Olgun TUNCAY AYVACI

Maliye Okulu Mezunları Spor Kulübü Başkanı Av. Olgun TUNCAY AYVACI, takımlarımızın antrenman ve maçlarından kesitler sunulan video görseliyle desteklediği konuşmasında, kulübün toplantıya katılan şimdiki ve önceki dönem yöneticilerini tanıtarak ekip olarak gönüllü bir şekilde çalıştıklarını, kulübün 2011 yılında kurulduğunu, 2009 - 2010 doğumlulardan itibaren alıp yıldız ve A takımına sporcu yetiştirilmesine çalışıldığını; tesis yokluğunun önemli bir sorun oluşturduğunu, kulüp gelirlerinin çoğunun antrenman için kiralanmış tesislere harcadığını; Maliye Okulu adının duyurulması ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uğraşıldığını, bu amaçla antrenman salonu edinilmesi bakımından girişimlerde bulduklarını, sonuç alındığında aralarında mezunlarımızın çocuklarının da bulunduğu sporcuların ve Okulumuzun adının ilerilere taşınması bakımından önemli bir işin başarılmış olacağını, bunun için de mezunlarımızın desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkan AYVACI konuşmasının devamında, Maliye Okulu olmak ve Maliye Okulu ruhu konusunda kavramları yeniden tanımlamak gerektiğini, artık yalnızca Maliye Okulu mezunu olmak değil, Maliye Okulu ailesinden olmak ve

* 1989 – MOM Spor Kulübü Başkanı

konu ne olursa olsun bu ruh tanımıyla hareket etmek gerektiğini söyledikten sonra, ayrıca son üç aydır 7979 SMS gelirinin kesildiğini, sözleşmenin henüz yenilendiğini ve servisin aktif hale geldiğini açıklayarak herkesin aylık sadece 11 TL'lik destek için **MOSK yazıp 7979'a göndermesini** istedi.

Ahmet KAYA

Maliye Okulu Mezunları Derneği Başkanı Sn. Ahmet KAYA günün son konuşmasında Genel Merkezin faaliyetleri konusunda bilgiler verdi. Öncelikle aradan geçen altı yılın ardından, geçen yılın 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Ankara Gecesi; İstanbul etkinliğine, Balıkesir, Mersin ve Gaziantep toplantılarına katılımları, Çankaya Belediye Başkanlığının Kamer Genç Parkı açılış törenine konuşmacı olarak MOMDER'in verdiği katkıyı; Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre Bakanlığına devri nedeniyle Daire Başkanı Nihat BAĞCI (1981), Kemal Murat KIRMIZIGÜL (1986) ve diğer mezunlarımızın, Yüksek Fen Kurulu üyesi Atila ÜNAL'ın (1979), TÜBİTAK Genel Sekreterliğine atanan Mesut KARACA'nın, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK'ın (1993), Adıyaman Valiliğine atanan Aykut PEKMEZ'in (1988), Sağlık Bakanlığı Daire Başkanlığına atanan Zeki ÜNSAL'ın (1982), YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanan Kemal MUTLU'nun (1977) ve her zaman Derneğimize katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ ile Gazi Üniversitesinde göreve başlayan Prof. Dr. Ahmet AK'ın 'ziyaretlerini; Sorgun Doğa Yürüyüşlerini, anı plaket çakma törenimizi ve periyodik olarak tüm mezunlarımıza gönderilmesi planlanan bültenimizi anlattı.

Bülten ile ilgili istatistik veriler de sunan Sn. KAYA, çalışmanın dernek veritabanında elektronik posta adresi olan 955 mezuna gönderildiğini, 181 gönderinin sunucuları tarafından e-posta adresleri kullanılmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, ulaşılan 774 kişiden henüz 221'inin kendilerine iletilen mesajı okuduğunu açıkladı.

Toplantı sonrasında Hacıbayram'daki mekanda birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından Devlet Tiyatrosu Ziraat Sahnesinde Tennessee Williams'ın Çökme Tehlikesi Var ve Ezilen Petunyalar Olayı adlı oyunları izlendi.



Resim 21: Mezunlarımız Ziraat Sahnesinde



Resim 23: Sevil - Kemal Murat KIRMIZIGÜL



Resim 22: Dr. Ahmet Somuncu - Doç. Doğan GÖKBEL



Resim 24: Dikkat Çökme Tehlikesi Var



Resim 25: Ezilmiş Petunyalı Olayı

İkinci Oturum

Bilim Kurulu ve Kitap Projesi

Dr. Ahmet KAVAK*



Resim 26: Dr. Ahmet KAVAK

İkinci günün ilk oturumunda MOMDER Başkanı Sn. **Ahmet KAYA**, toplantıların özellikle Dr. Ahmet KAVAK'ın önerileri ve projeleri doğrultusunda düzenlendiği nedeniyle öncelikle kendilerinin görüşlerinin alınması önerisinden sonra Sn. KAVAK; eğer yayın hayatında olunacaksa veya paneller düzenlenecekse konu seçimi ve organizasyonlar bakımından Dernek Başkanlığı altında Bilim Kurulunun olması ve konunun kurulun süzgecinden geçirilmesinin zorunlu olduğunu, dolayısıyla yayın hayatı deniliyorsa bu güne değin iki deneyim yaşandığını ve bunların maalesef yürümediğini, aslında her mezunun ve çalıştığı şirketlerin bir aboneliği olsa maliyetlerin kolaylıkla karşılanabileceğini belirterek kitap ve dergi fiyatlandırmaları hakkında bilgiler verdi. Son aylarda kağıda gelen yaklaşık yüzde 65'lik zamdan sonra bunun öncelikle internet ortamında da yapılabileceğini, basılı dergi konusunda aceleci davranılmaması, öncelikle sanal ortamda yayına başlanması gerektiğini; paneller konusunda ise geçmişte şube olarak İstanbul'da geniş katılımlı paneller yapıldığını, daha sonra bu yönde herhangi bir girişim olmadığını, oysa bir çok panelde üniversitedeki veya dışarıdaki kendisi gibi mezunlarımızın konuşmacı olduğunu, bunun maliyetinin ise yer konusu çözümlendikten sonra bir çay, kahve masrafı kadar olacağını, bu platformların Maliye Okulu ve mezunlarımızın varlığını hissettirmek için çok önemli olduğunu ve yılda en az iki panel düzenlenmesi gerektiğini; PwC olarak çok fazla eğitim yaptıklarını ve

* 1967 – PwC Vergi Hizmetleri Direktörü

Bilim Kurulunun oluşturulması koşuluyla buna kendisinin de sonsuz destek ve katkı sağlayabileceğini belirtti.

Sn. **Ahmet KAYA**, toplantıya geç başlamanın verdiği süre darlığı nedeniyle Hasan ŞAHİN ağabeyin kitap projesi konusunda kısaca görüşlerini sorduğunda Sn. KAVAK, projenin kendisini çok duygulandırdığını, ancak kolay olmayacağını, elindeki devam eden projeler nedeniyle bir süre izin istediğini, ancak konunun araştırma gerektirdiği nedeniyle buna en çok akademisyenlerin ağırlık vermesi gerektiğini, çalışmada tarihimize kadar inileceğini, ilk açıldığından başlanarak kaç mezun verildiği gibi sayı ve kimlik bilgilerine ulaşıldığında kitabın oluşturulabileceğini, teşkilatta Maliye Okulu mezunlarının neler yaptıkları konusunda bir çok anlatım olmakla birlikte bunların bilimsel bir çalışmaya kaynak gösterilemeyeceğini, mezun sayıları hakkında Personel Daire Başkanlığından bilgi alınabileceğini, sonuç olarak projenin çok güzel olduğunu fakat zaman gerektirdiğini açıkladı.

Hasan ŞAHİN

Gündem ile ilgili olarak söz alan Sn. Hasan ŞAHİN, kitap ile ilgili olarak eski İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ ile de görüştüğünü, doçentlik - *katılımcılar tarafından doktora olarak düzeltildi*- tezi olarak Maliye Okullarını ele aldığını ve kendisine dört sayfalık bir not gönderdiğini, ayrıca projeyi akademisyenlerin tamamına ilettiğini, içerik olarak fevkalade bulunduğunu, akademisyenlerin de konu başlıklarından birini seçerse iyi olacağını, mezunlarımızdan yeminli mali müşavir, hakim ve savcı, kaymakam ve vali olanlara da kitap projesini ilettiğini açıkladı. Sn. KAYA, konu başlıklarının nasıl seçildiğini sorduğunda Sn. ŞAHİN konu başlıklarını kendisinin uydurduğunu, netice itibarıyla orada Ankara, İzmir Maliye Okulunun seçenek olarak belli olduğunu, bunları yazacak mezunun çok olduğunu, yeni bir bilgiye ihtiyaç olmadığını, Google'a girildiğinde tarihçenin görüldüğünü, mesela Ankara Maliye Okulunun, İstanbul Maliye Okulunun yazılacak bir şey olduğunu; kalıcı olabilmesi için kitap şeklinde Kültür Bakanlığı kayıtlarına da girerek eser meydana getirmenin fevkalade olay olacağını, şimdiye kadar çok toplantılar yaptığımızı, ancak daha öteye geçmemiz gerektiğini, kalıcı bir şey yapamadığımızı, vakıf kurmak istediğimizi, ancak üstesinden gelemediğimizi, hiç olmazsa kitabın kalıcı olacağı düşüncesiyle kütüphanelere, Maliye Bakanlığı bürokratlarına, devletin üst

kademelerine ve kendisinin tanıştığı bir zâta takdim etmeyi planladığını, bunu için randevu aldığını, bu zâttan bir ağız, bir açılım alınırsa bir heyet teşkil edeceğini, bazı makamları ziyaret etmeyi planladığını, kendisi açısından kitabın kalıcı olacağı yönünde bir hissi olduğunu, hocalarımızın hepsinin hazırız dediğini, üç-beş sayfalık makalelerden iki yüz sayfa kitap oluşacağını, hatta matbaa ile de konuştuğunu belirtti.

MOMDER Başkanı Sn. **KAYA**, Hasan ağabeyin emeğinin çok olduğunu fakat kitabın profesyonel bir editörlük gerektirdiğini açıklayınca Sn. **ŞAHİN**, kendisinin artık emekli olduğunu ve herhangi bir iş yapmadığını, zamanının bir kısmını bu kitaba ayırdığını, tamamen hisleriyle hareket ettiğini, 1959 yılında Ankara'ya geldiğinde Türkiye'nin fakr-u zaruret içinde olduğunu ... söyledi.

Umut KARA*



Resim 27: Umut KARA

Bu aşamada Umut KARA söz alarak toplantının gidişatının usulüne ilişkin olarak, zamanın etkin kullanımı bakımından, toplantının moderasyon üzerinden yürümesi gerektiğini, ortada bağlam sorunu olduğunu ve sohbetin saçaklanarak dağıldığını düşündüğünü, ağabeylerin anılarının kuşkusuz değerli olduğunu ve sabaha kadar da dinlenebileceğini, fakat zamanın verimli kullanılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ*

Genel Başkan KAYA, toplantıya Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ'nin yurt dışı seyahati nedeniyle katılamadığını belirterek mezunlarımıza iletilmek üzere gönderdiği iletisini okudu.

Sn. BİLDİRİCİ mesajında aynen;

* 1997 - Blogger

* 1967 - YMM, Bağımsız Denetçi

"Değerli Maliye Okulu Mezunları,

Tüm Arkadaşları Saygı ile Selamlıyorum.

Önceden planladığım bir yurt dışı seyahatine katıldığımdan aranızda bulunamıyorum.

Ama sizlere düşüncelerimi içeren kısa bir mesaj göndermeyi uygun buldum. Bundan önceki, okulumuzun binasında yapılan toplantıda güzel anılar yaşamış eski günleri anmıştık. Abilerimiz 60 yıl önceki anılarını aktarmış, gençler gelecekle ilgili planlarını bu okulda düşlediklerini anlatmışlardı.

Toplantıları çok severim. Çünkü açık kürsülerdir. Herkes düşüncesini açıkça ifade eder. Bu toplantının da bana aktarılan planından yola çıkarak düşüncelerimi kısa olarak sizlere söylemek istiyorum .

Önce vakıf ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu konu ile ilgili bir çok toplantılar yaptık. Saatlerce tartıştık. Görüşler ileri sürdük. Bunları artık uygulama aşamasına getirmemiz gerekir. Ancak kuruluşu geniş tutmamız gerektiği görüşündeyim. Derneklerin de dahil olduğu ve geniş tabanlı bir Kurucular Kurulu oluşturursak iyi olur düşüncesindeyim.

Bence bu konuda düşünceler önemli. Her şey kuruluştaki imkanlarla kurulur. Zaman içinde büyür. Önce büyük amaçlara yönelik düşüncelerimiz olsun. Daha sonra mali kaynaklar bulunabilir. Türkiye'deki birçok özel üniversite basit bir aile vakfı ile yola çıkmış sonra amaçlarını büyütmüşlerdir.

İkinci olarak Hasan Şahin ağabeyimizin önerdiği "Maliye Okulu" ile ilgili kitaptan bahsetmek istiyorum. Ben bu düşünceye katılıyorum. Ancak acele etmeden, herkesin katkısıyla güzel bir eser oluşturmamız gerekir, düşüncesindeyim.

Son olarak derneğimizden ve dernek şubelerinden bahsedeceğim. Bizim derneğimiz Ankara'da kuruldu. Tıpkı okulumuz gibi. Daha sonra derneğin şubeleri kuruldu. Bu konuda hassas olmalı ve Ankara merkezi zayıflatmamalıyız. Onlardan daima etkinlikler beklemeliyiz.

Bu düşüncelerle sizlere saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ"

Prof. Dr. İlhami SÖYLER*



Resim 28: Prof. Dr. İlhami SÖYLER

Özellikle taşradan büyük fedakarlık göstererek gelenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Prof. Dr. İlhami SÖYLER; andaç ile kitabı birbirinden ayırmak gerektiğini, birinin görsel diğerininse bilimsel olacağını, Bilim Kurulu oluşturulup kitabın zenginleştirilmesini, ancak bu kurulun sadece üniversitede görev yapanlardan oluşmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU**

Konuşmasına Okulumuzda olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak başlayan Sn. SOMUNCU, kendisinin aynı zamanda maliye ve vergi tarihi çalıştığını, Türkiye’de bu çalışmaların yetersiz olduğunu, Erciyes Üniversite-sinin hafıza merkezi denilen Kayseri İhtisas Kütüphanesinin de müdürlüğünü yaptığını, arşivcilik ve kurumsal kimlikler konusunda deneyimleri olduğunu, bu konuları Derneğimize bir rapor halinde sunmak istediğini belirterek, dergi çıkarılacaksa, makale yayınlanacaksa, profesyonel bir web sitesi üzerinden yayın yapılacaksa öncelikle Derneğin kurumsal kimliğinin netleşmesi, (büyüklerden özür dileyerek) kendin çal kendin oyna durumundan çıkılması gerektiğini, bunun da Derneğin kamuoyuna açılma süreciyle kazanılacağını, Maliye Okulu ile ilgili doküman toplama merkezi oluşturmak bakımından alt kurul oluşturmanın yararlı olacağını, burada istatistikler, veriler,



Resim 29: Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU

* 1976- Beykent Üni. Hukuk Fakültesi

** 1982 – Erciyes Üni. İİBF -Maliye Böl.

resimler, fotoğraflar, videoların... toplanabileceğini, daha sonra bunların olgunlaştırılıp Maliye Okulundan nelerin, hangi değerlerin çıktığının, felsefesinin ne olduğunun, Okuldan kimlerin mezun olduğu gibi konuların ön plana çıkarılarak bunları hem ekonomi yazarları ve ekonomi kanalları aracılığı ile hem de kendimizce facebook ve instagram gibi sosyal medyadan yayın yapılarak tanıtılması gerektiğini; yayın konusunun bunlardan sonra geleceğini, dolayısıyla kurumsal kimliğin önce kendi içimizde netleşmesi, daha sonra kamuoyunda netleştirilmesi halinde adımların atılabileceğini; son söz olarak, dergi yazar kurulu oluşturulacaksa bu kurulda yalnızca akademisyenlerin değil, kamuda veya özel sektörde görev yapıp akademik unvanı olmayan ve örneğin kendisinden daha çok makale yazan mezunlarımızın da yer alması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL*



Resim 30: Doç. Dr. Doğan GÖKBEL

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL, Sn. SOMUNCU ve KAYA'nın görüşlerine katıldığını, dergi çıkarmanın zor olduğunu ve bunu kendi fakültelerinde deneyimlediklerini, düzenli olarak dergi çıkaramadıklarını; ancak sayıca fazlaca olduğumuzdan çok fazla mezunun katılımını sağlarsak işin kolaylaşacağını, bilim dergisi diye kimseyi korkutmaya gerek olmadığını, yazı kurulu diye başlayıp herkesi teşvik ederek başlanabileceğini belirterek başladığı konuşmasında; kitap konusunda ilkin, kitabın aslında bir kurumun tarihi olacağını, bu konuda çalışan tarihçi akademisyenlerin var olduğunu,

objektif olabilme yönünden bu kitabı okul dışından birinin yazmasını daha uygun gördüğünü, içimizden birinin buna duygularını karıştıracığını ve bu haliyle kitabın da bilimsellikten uzaklaşacağını; bu işin aslında bir kitapla da olmayacağını, Okulumuz hakkında daha fazla sayıda kitabın yazılmış olması gerektiğini, örneğin Köy Enstitüleri konusunda yazılmış pek çok kitabın olduğunu; ikincisi insan olarak öne çıkabileceğimiz başka kitaplara da ihtiyaç olduğunu, neler yaşadığımız, bizim kim olduğumuz, nereden geldiğimiz, sosyo-

* 1983 – Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi

lojimizin ne olduđu, kuşaklar arasında nasıl bir deđişim olduđu, 1950 öncesi ve sonrasındaki kuşakları şimdikilerin de öğrenmesi, bunların yazıya dökülmesi, yazabilecek olan herkesin de bir şeyler yazması gerektiđini, örneđin kendi döneminden mizah konusunda ha-len Brüksel’de yaşıyan Erdiñ UTKU’nun mizah kitapları yazdığını, onun da bu konuda bir kitap yazabileceđini, yaşadığımız olayların kitaba dönüştürülmesi durumunda sadece kendi içimizde kalmayıp kendimizi dışarıya da yansıtabileceđimizi, okulumuz ve mezunlarımızdan başkalarının da haberdar olacađını açıklayarak burada bulunmaktan duyduđu memnuniyeti paylaştı.

Sn. GÖKBEL ayrıca, bilim kurulu sözünün biraz sođuk ve insanları yukarıdan aşağıya sınıflandırıyormuş gibi geldiđini, aslında okuldan mezun olup da herhangi bir köyde yaşıyan bizden birinin de kendine özgü hikayesi olduđunu, kendisinin onu da merak ettiđini ve bizim de bu mezunumuzu bilmemiz gerektiđini sözlerine ekledi.

Ahmet KAYA

MOMDER Genel Başkanı Sn. KAYA, özellikle akademisyen mezunlardan bir kısmının nedeni belirsiz bir küskünlük içinde olduklarını, açık alanda olmayan diplomasinin bizleri yıprattığını, bu zorlu kış koşullarında bir fedakarlık yapılarak Okulumuzda toplandıđını, ancak bu sürecin biraz sancılı ilerlediđini, açık alanda, net ve berrak olunması gerektiđini; toplantıda Bilim veya Yazı Kurulu oluşturulmasına karar verilmesi durumunda, burada olmasalar bile tüm akademisyenlerin yer alacađı geniş katılımlı bir kurul oluşturulacađını, fakat her ne olursa birlikte ve kurumsal kimliğimiz altında yapılacađını; kişisel çabalarla kurumsal kimliđin önüne geçmeye çalışmanın camia açısından yıpratıcı olduđunu anımsatmak istediđini söyledi.

Dr. Ahmet KAVAK

Dr. Ahmet KAVAK konuşulanlara yönelik olarak bir saptama yapmak istediđini belirterek, bilim kurulu ile yazı kurulunun kesinlikle ayrılması gerektiđini, yazı kurulunun dergiye mahsus olduđunu, dergide ayrıca hakem

kurulunun olabileceğini; derginin bilimsel olmayacağını, bilim kurulunun ise yapacağı çok şey olduğunu açıkladı.

Dr. Öğr. Gör. Aykut İŞLEYEN*



Resim 31: Dr. Öğr. Gör. Aykut İŞLEYEN

Dr. Aykut İŞLEYEN, bu konularda fazla yorum getirmek istemediğini, izleyici olmayı tercih ettiğini; yayın çalışmalarında üniversitelerde tıkanıklık yaşandığını, öz ve net yayınlar bulmakta zorluk çektiklerini, bunların aşılabileceğini, şimdilik izlemekle yetindiğini, fakat kendisine küçük görevler verilirse yapmaya hazır olduğunu; akademisyenler olarak küskünlükler yaşadıklarını, kendisinden örnekleyerek, kişisel olarak Ankara'ya, İstanbul'a gitmek istediğini, fakat üst düzey bürokrasideki Maliye Okulu mezunlarının kendine yardımcı olmadığını, bunun da şahsında küskünlük yarattığını, kalaba-

lıklar içinde yalnız kalılabildiğini, bazı nedenlerden dolayı geri planda durduğunu, yapılabilecek bir şey varsa destek vermeye çalışacağını belirtti.

Prof. Dr. Ahmet AK**

Prof. Dr. Ahmet AK, bu aşamaya kadar yapılan konuşmaların içinin boş olduğunu, son dört ayda tek başına Bangladeş merkezli, editoryal olarak Kanada ve Amerika menşeli uluslararası bir yayın evi oluşturduğunu, Seagull Publications-Ijtem'in yayın hayatına geçtiğini, bu yayın sayesinde Kosova, İngiltere, Polonya, Brezilya, BM, Yeni Zelanda, Bangladeş'ten üst düzey yetkililer ve üniversite hocalarıyla tanıştığını; kendi başına bir şey yapılabiliyorsa sayıca daha çok olan Maliye Okulu mezunları için bunun daha da kolay olacağını, dergi çıkarılacaksa bazı standartlara uymak



Resim 32: Prof. Dr. Ahmet AK

* 1987 - Çorum Hitit Üni. İşletme Muh.

** 1983 - Gazi Üni. İİBF Maliye Böl.

gerektiğini, yazı/yayın kurulunun önemli olmadığını, dergi işinin akademisyenlere bırakılması gerektiğini; sempozyum, konferans, panel işlerinin de belli koşulları olduğunu, bu tür etkinliklerin akademisyenlerin performansını etkilediğini, belirli kişilerin bu organizasyonlara katılmasının zorunlu tutulduğunu, -sözlerinin mazur görülmesi temennisiyle- Marmaris'te yapılan toplantının sempozyum mu, buluşma mı, çalıştay mı, ne olduğunun belli olmadığını, halbuki bunun o tarihte bir üniversite ile ortaklaşa sempozyum gibi düzenlenebileceğini belirtti.

Şu anda Maliye Okulu öğretim üyesi arkadaşların bu toplantıya yeterince ilgi göstermediğini, -Aykut İŞLEYEN'e atfen- kendilerini yeni gördüğünü, hepimizin aynı camiaya mensup olduğumuzu, birimizin düğünü olsa davetiye gerekmediğini, dolayısıyla birbirimize küsecek bir şey olmadığını; dergi ile ilgili irade gösterilecekse bunun akademik ve mesleki bir dergi olabileceğini, uluslararası sempozyum yapabilmek için belirli yerlere kayıt olunması gerektiğini, Hasan ŞAHİN'in kitabı konusunda ise bunun Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika gibi bir kitabı olacaksa hepimizin okul anıları olduğunu, bunların kısa sürede yazılabileceğini; ancak yapılmak istenen işin Maliye Okulu gerçeğini anlatacak bilimsel bir kitap yazılması ise bu işin akademisyenlere bırakılması gerektiğini ya da adının bilimsel kitap yerine Maliye Okulu Çocukları Harika gibi bir başlıkla çıkarılıp geçilebileceğini anlattı. Akademik bir kitabın kaynakçaları olması gerektiğini ve belli kurallara uymasının zorunlu olduğunu vurgulayan AK, -özür dileyerek- bu güne kadar yapılanın fikir atma dışında bir şey olmadığını ve havanda su dövüldüğünü; sempozyum, panel, konferans, dergi gibi konularda yönlendirme yapabilecek nitelikte ve dernek çatısı altında bir akademik kurul oluşturulmasını düşündüğünü; yeniden kitap konusunda, örneğin Meclis görüşmelerinin araştırılması için tarihçi gerektiğini; gelinen aşamanın mezunlarımız açısından çok olumlu olduğunu açıkladı.

Hasan ŞAHİN

Sn. ŞAHİN, kitap konusunda Prof. Dr. AK'ın sözleri nedeniyle araya girerek, Marmaris'teki toplantının tamamen tatil amacıyla yapıldığını, Maliye Okulu derdini dert edip de orada konuşma yapılmadığını belirtince Prof. AK, o toplantıda bir liste bastırıldığını, buluşmaya katılan akademik kadroya o listede özel-

likle yer verildiğini, eğer bu işte bir akademisyene danışılrsa idi olayın kongreye, sempozyuma dönüştürülüp katılanlara da akademik performans yönünden katkı sağlanabileceğini, bu durumda mevcut kaynağın, kapasitenin israf edildiğini vurguladı.

Bunun üzerine Sn. ŞAHİN, şimdiye kadar bir çok toplantı yapıldığını, buralardan bir sonuç çıkarılmadığını, Dr. Öğr. Üyesi SOMUNCU ise 2013 yılında İzmir'deki toplantıda da aynı sonuçlara varıldığını, ancak bu güne değin herhangi bir şey yapılmadığını söyledi.

Umut KARA

Sn. KARA -bir önceki konuşmasındaki sözlerine açıklık getirmek amacıyla-, tartışmanın usulüne yönelik itirazda bulunmuşken, genel anlamda sorunlarımızın neler olduğu, hangi sorunların konuşulacağı ve hangi sorunların hangi bağlamda konuşulması gerektiği gibi metodoloji sorunu olduğunu belirtmek istediğini; cüret ile nezaket/sizlik arasında ince bir çizgi olduğunu, kendisini cüretkar bulduğunu fakat nezaketsiz olmadığını; toplantıda değerli kurumların değerli unvanlarına sahip kişilerin olduğunu, ortada hiyerarşi kültürü varken fikirlerimizin aynı özgürlük ve özgünlükte ortaya çıkarılmadığını, bir süreli yayının değerli olabilmesi için akademik olması gerekmediğini, asimetrik alanlardan konuşulduğunu, karar mekanizmasının tamamen bir yönseme üzerinden çarpıştığını düşündüğünü; toplantıya katılma nedeninin ise, sosyal medyada konular hakkında bir şeyler yazdığını ve bu yazdıklarının arkasında durduğunu göstermek, ayrıca bundan sonraki yazacakları için de sonradan kendisine niye gelmediği, kendini ifade etmediği şeklinde soru yöneltilmemesi için geldiğini; ayrıca buradaki farkındalığın toplantıya katılmayan 2 bin 600 gibi sessiz bir çoğunluğun varlığının bilinmesi olduğunu düşündüğünü, buradan çıkacak düşünce ve kararların yüzde 100'ün iradesi olacağını, bunda da çok dikkatli davranmak gerektiğini belirtti.

Bu noktada **Prof. Dr. Ahmet AK** itirazın, "buradaki irade geçersiz mi oluyor yani?" diye sordu. Sn. KARA tam aksine alınan kararların geçersiz olmadığını belirtirken Sn. AK tekrar, "o geçersiz dediğiniz sessiz çoğunluğun buraya gelmelerine engel olan birisi mi vardı?" deyince Sn. KARA, dil olarak buna biraz daha özen gösterilmesi, buna göre atak bir dil kullanmak yerine hassasiyetlerin

gözetilmesi gerektiğini; kuşkusuz buranın iradesinin pratikte hukuki karşılığının da olduğunu ve 2 bin 600 kişinin iradesi olacağını düşündüğünü açıkladı.

Son olarak, tartışmaların toplumda rövanş haline dönüştüğünü belirten Sn. KARA, kültür oluşumu ve ürün ortaya çıkarmanın zıtlaşma ve kutuplaşma üzerinden yapıldığına, dolayısıyla camiamız yönünden de etik açıdan aynı duruma düşmemek gerektiğine dikkat çekti.

Duygu GÖRÜCÜ

Sn. GÖRÜCÜ gündem dışı söz alarak, Okulumuzun 2002’de son mezunlarını verdiğini, 1999’dan sonraki mezunların mecburi hizmet yükümlülüğü olmadığından kayıp bir grubu oluşturduğunu, kendi arkadaşları da dahil pek çok kişinin Maliye Okulu mezunu olduğuna yönelik ne gibi artıları olduğunu sorguladığı, bunun gibi bir çok mezunumuzda Maliye Okulu ruhu ve aidiyet duygusu oluşmadığını, gereken zamanda okul mezunu bürokratların bu arkadaşlara çözüm bulması gerektiğini; mezunları yalnızca önemli günlerinde arayıp sormak yerine bir çay kahve içmek için her zaman aranabileceğini, ayrıca herhangi bir ile gittiğimizde orada hiç kimsenin okul mezunu avukat, muhasebeciyi bilemediğini, fakat kolaylıkla vergi dairesinde müdür, şef, memur gibi bir arkadaşımızı, bir mezunumuzu bulabildiğimizi, herkesin maddiyat değil maneviyat beklediğini, yatılı okulda da bize bunun verildiğini, Okulumuzdaki arkadaşlıkların da maneviyata dayandığını, kimsenin unvanıyla, yaptığı işle ilgilenmediğini, onun Maliye Okulu mezunu olmasının yeterli olduğunu, bize artık güçlü bir maneviyat duygusu gerektiğini, ancak maalesef maneviyatımızı kaybettiğimizi, Balıkesir’den gelirken arkadaşlara toplantı için iletmek istedikleri olup olmadığını sorduğunda herkesin burada konuşulanların burada kalacağını bildikleri nedeniyle sadece katılanlara selam ve kendisine iyi yolculuklar dilediğini; hayatın tecrübeler kazanılacak kadar uzun olmadığını, başkalarının tecrübelerinden de yararlanılması, dolayısıyla bizim de bundan yola çıkarak maneviyatımız ile uğraşmamız gerektiğini; kendisinin toplantıya katılmasının Ahmet (KAYA) ağabeyin “*Seni de aramızda görmek istiyoruz*” diyerek telefon ile aramasından kaynaklandığını belirtti.

Bu konuşmalardan sonra oturuma ara verildi.

Üçüncü Oturum

Vakıf

Ahmet KAYA

Kuşadası'nda yapılan toplantıda vakıf kuruluşu ile ilgili olarak müteşebbis kurul oluşturulması kararının bile mezunlarımızın olayın akışına göre manevra yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, o anda kurulacak vakfın sakat kurulmuş bir yapı olacağını, ki o kuruluş için önyak olan arkadaşlarla başka iktisadi teşebbüslerin de bulunduğunu ve sonucun ortada olduğunu, örgütlü bir yapı içerisindeki vakfın kurulmasına Müteşebbis Heyetin karar verdiğini ve bunun tarihlere yayılarak, derneklerin kendi yönetimlerinde kararlar alınarak, temsilciler atanarak, diğer mütevelli heyetinin oluşturularak yapılması gerektiğini, ayrıca kuruluş için gereken 60 bin liralık asgari sermayenin de var olduğunu belirten Sn. KAYA, Genel Merkez olarak bu konuda olaya nötr bakıldığını; ancak alınacak karara da saygılı olunacağını; Derneğin süreç içinde edindiği -bir bina içinde- iki dairesi bulunduğunu, birinin fiilen kullanıldığını ve gerekli iktisadi işletme kurulacaksa oraya tahsis edilebileceğini, diğerinden de spekülatif olarak sürekli akar, kira geliri elde edildiğini açıkladı.

Sn. KAYA konuşmasının devamında, Derneğimiz 2. Başkanı Sn. Ersan BAŞKAYA'nın andaç çalışmalarını büyük bir çaba ile sürdürdüğünü ve buna göre vefatlar haricinde yaşayan, güncellemelerden sonra yaklaşık 4 bin 200 civarında mezunumuz olduğunu, 2 bin 600 kişiye halen ulaşılabilirliğini bildirdi. Mütevelli heyette sınır olmadığını, herkesin mütevelli heyete girebileceğini, yönetim kurulu gibi icracı organların ise 3-5 kişiden oluşturulabileceğini anımsatan Sn. KAYA, önemli olanın tabana yayılmak olduğunu; asgari sermaye ile kurularak yola çıkılan bir olayın ilk denemesinin en pratik haliyle şirket olduğunu, fakat o denemenin yürümediğini, ancak dernekler olarak yönetim kurullarında alınacak kararlar ile... (tümce diğer binadaki organizasyonu yürüten MOMDER Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan DİLAVER'in toplantıya katılımı nedeni ile tamamlanamadı.)

Sn. KAYA konuşmasına devamla, katılımcıların toplantıya “gelelim, vakfi kuralım” fikriyle de gelmiş olabileceklerini, buna da saygı duyulduğunu, asgari sermayenin 60 bin TL olduğunu fakat projelendirme ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne her yıl hesap verme, giderlerinin % 80’ini amaca uygun harcama zorunluluklarının; hepsi bir araya geldiğinde dernekten daha zor bir tablo ile karşı karşıya kalılabileceğini; ama kurulacak dendiği anda en az buradaki herkesin mütevelli heyetine girmesi ve salma yapılmadan asgari sermayenin burada toplanması, herkesin de biner (1000) lira vermesi gerektiğini söyledi.

Bu arada **Hasan ŞAHİN**, vakıf için tahsildarlık yapmaya hazır olduğunu, yanına iki kişi verilirse Türkiye’yi gezebileceğini, mevcut bulunan Maliye Okulu mezunlarına teker teker ulaşmak suretiyle onlara bu vakfa bağışta bulunmalarını istirham edeceğini, dolayısıyla söylenen rakamın çok üzerinde para toplayabileceğini açıkladı. Sn. ŞAHİN, bir cami cemaatinin kendisine iki ay içinde 12 milyon lira topladıklarını ifade ettiğinde **Dr. Ahmet KAVAK**, onların bu kadar parayı cennete gitme umuduyla verdiklerini belirtti.

Sn. ŞAHİN sözlerinin devamında, halen görevde olan vergi dairesi müdürleri, vergi dairesi başkanlarının bu işlere ciddi anlamda el atmaları halinde kesinlikle bu işin yaptırılabilceğini, görevde olan mezunlarımızı teşvik ederek ve kendilerini de bu işin içine katarak böyle bir vakıf kurulmasının isabetli ve uygun, yerinde bir iş yapılmış olacağını; bu işlerin hazırlıklarla yürüyeceğini, bunun bir gönül işi olduğunu, Gaziantep’te 43 mezun var iken 19 üyenin kaydı bulunduğunu, diğerlerine de söylene derneğe kaydolabileceklerini, ancak her Maliye Okulu mezununun bunu içine sindirmediğini, Okul mezunu olmaları sayesinde, bundan paralar kazandıkları halde -bu işlere- göz ucundan baktıklarını, bizim herkesi Maliye Okulu mezunu saydığımızı fakat böylelerinin okul mezunluğunu kabul edip etmedikleri konusunda şüpheleri bulunduğunu söyledi.

Bu arada Sn. **Umut KARA**, usul yönünden iki cümle söylemek istediğini belirterek, genel anlamda Maliye Okulu Mezunları Derneğinin genel merkezinin olmadığını bildiğini, kendisinin de bu konulara herkes gibi çok açık olduğunu, tartışmanın selameti açısından herkese vakıf kurmaktaki amacın ne olacağını, amacın Okulu tekrar açmaksa (*bir kaç katılımcı yüksek sesle vakfın öyle bir amacının olamayacağını dillendirdi*) Okulun kapanma sürecinde bu güne kadar,

belki buna itiraz eden Kamer Genç ağabey ve aktif olarak çok az kişi dışında taraf olmamış ya da itirazda bulunmamış olan büyük sessiz çoğunluğun böyle bir ihtiyacı nereden duyumsadığı, son olarak vakıf olarak yapılabileceklerin dernek olarak yapılıp yapılamayacağını sormak istediğini belirtti.

Sn. **Ahmet KAYA**, genel anlamda “genel merkez yapılanması” olmadığını, merkezde kurulan bir dernek ve buna bağlı şubeler ile bağımsız olarak kurulmuş dernekler bulunduğunu, okul açma düşüncesinin hukuken ve maddi olarak ortadan kalktığını açıkladıktan sonra, derneğin hangi faaliyetlerde eksik kalacağını ya da neyin devam ettirilmesi gerektiğini, iktisadi işletme kurup kuramayacağını; kendi deneyimlerinden çıkararak danışmanlığını yaptığı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonların olduğunu, örneğin Altı Nokta Körlere Eğitim ve Kültür Derneğinin Altınokta Körlere Hizmet Vakfını kurduğunu, aslında Engelliler Konfederasyonu Başkanının da toplantıya geleceğini ve tecrübelerinden yola çıkarak önerilerini bizlere aktaracağını, kendisinin bu yapılar içinde olmak ve sorunlarını bilmekle birlikte nötr olarak bu yapıların kangren olup olmadığını burada öğreneceğini; fakat -görme engelli- konfederasyon başkanının gelemediğini, devletten yardım bekleyen engelliler kesiminin bile bunu yapamadığını ve işi iktisadi faaliyetler ile sürdürmeye çalıştıklarını, derneğin mal varlığını vakfa kiraladıklarını, bizim de -gerekirse aynı şeyi yapacağımızı, vakıf kurulsa bile derneğin mal varlığının kuru mülkiyetinin dernekte kalacağını, vakfın kendi rüşdünü ispat edinceye, tüm mezunlarımızın kendini vakfın yapısı içinde hissedinceye kadar dernek halen var olduğundan kuru mülkiyetin korunacağını vurguladı.

Prof. Dr. İlhami SÖYLER

Prof. Dr. SÖYLER, toplantıya sonradan katılan Sn. Yılmaz TOSUN ve Sn. Ali Hadi ORHUN ağabeylerimiz ile Sn. Namık ÖZKAN hocalarımıza hoş geldiniz dedikten sonra, önceki sözlerinin sonunda vakıf kurma meselesinde kaldığını, 2015 yılında Marmaris'te düzenlenen toplantıda vakıf kurma konusunu kendisinin gündeme taşıdığını, bunu okul yeniden açılmasının hukuken olanaklı olmadığı nedeniyle ortaya attığını, 657 sayılı Kanunun (625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kastediliyor) ek 34. maddesine göre devletin mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutmaktan vazgeçtiğini, dolayısıyla şu anda hukuken okulun resmiyette, Maliye Bakanlığı veya başka bir kuruma bağlı olarak yatılı şekilde

açılmasının olanaksız olduğunu, ancak B planı olarak vakfı önerirken (Bilkent ve Beykent Üniversiteleri ile bunlara bağlı kolejleri örnek vererek) eğer bir üniversite kurulursa buna bağlı olarak Maliye Koleji de kurulabileceği düşüncesinden hareketle vakıf kurulmasını önerdiğini, bu anlamda vakfı okulun yeniden açılabilmesine yönelik bir araç olarak düşündüğünü, ancak gelinen noktada konunun bağlamından koparıldığını gördüğünü, Başkanın dediği gibi vakıfların mal, derneklerin insan toplulukları olduğunu, iktisadi işletme kuracaksa bunu derneklerin de yapabileceğini, söz gelimi Devletin bile Kızılay Derneği olduğunu, o derneğin de Kızılcahamam Maden Suları, oyun kağıdı ve kan merkezleri gibi iktisadi işletmeler kurduğunu, sonuç olarak derneklerin de iktisadi işletme kurmasında kanunen bir engel bulunmadığını, amaçların çok dağıtılmaması gerektiğini; en önemli olayın Spor Kulübümüzün Başkanı Sn. Olgun AYVACI'nın veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, kulübün bir antrenman sahasının olmadığını, Kızılay'da iki tane dairemizin olduğunu, birinin atıl durumda beklediğini, şimdiye kadar dernek genel kurulları dışında işe yaramadığını, diğerinin cüz'i bir miktar karşılığında kiralandığını, kendi görüşüne göre bu iki dairenin satılıp Ankara'nın gelişen bölgelerinden -ilgili birimdeki mezunlarımızın da yardımıyla- elde edilen paraya göre mücavir alan içerisinde 50-60 dönüm Hazine arazisi, imarsız tarla alınabileceğini, buraya Maliye Okulu Mezunları Sosyal Etkinlik Tesisleri, kısaca MOMSET adı altında Maliye Kompleksi yaptırabileceğimizi, burada konuk evi, kafeterya, lokanta olabileceğini, spor kulübümüz için antrenman sahaları, meraklıları için golf sahası yapılabilceğini, yarısının müteahhide verilebileceğini ve diğer yarısına da projemizi yaptırabileceğimizi, bunun Türkiye'de halen dernek, vakıf ve şirketler tarafından uygulandığını, böyle bir fikre daha yakın olduğumuzu düşündüğünü, çünkü ismimizi yaşatabilecek okul açılmasa bile derneğimiz ve kulübümüzün var olduğunu; vakıf kurma düşüncesinin de dağarcığımızda bulunmasını, zorlandığımız noktada illaki vakıf kurulacaksa onun ayrıca değerlendirilebileceğini, şu anda acil konunun spor kulübüne bir antrenman sahası kazandırmak olduğunu, mezunların yaş ortalamasının gün geçtikçe yükseldiğini ve Okulumuz adına kalıcı olarak böyle bir şey önerdiğini açıkladı.

Dr. Ahmet KAVAK

Ticari girişim ile başlayan bir işleme kendisinin de taraf olduğunu, sonuçta beklenenin gerçekleşmediğini ifade eden Sn. KAVAK, derneklerin belirtildiği gibi iktisadi işletme kurabileceğini, fakat derneklerin ama on, ama yirmi yıl sonra biteceğini, bu durumda derneklerin elindeki mal varlığının Hazineye intikal edeceğini, oysa vakıf kurulduğu zaman vakfedilen bütün değerlerin orada kaldığını ve vakfın yaşamını sürdüreceğini; dolayısıyla derneklerin bitimiyle birlikte bir zaman bırakılacaksa olabileceğini, kendisinin vakıf kurmaktan yana olduğunu, denildiği gibi bin lira ile bu işe başlanabileceğini; ayrıca arsa konusunda da binamızı satmaya gerek olmadığını, biner lira toplanıp 300-500 bin liraya arsa alınabileceğini, eldeki daireler elden çıkarılırsa onların da kaybedilebileceğini, arsa konusundaki fikre katıldığını ve destek olunabileceğini, vakıf kurulması konusunda da fazla gecikilmemesini önerdiğini, bu şekilde düşünülürse yol katedilebileceğini söyledi.

Sn. KAVAK, okul konusunda ise, vakfın hemen okul açmasının zaten olanaklı olmadığını, okul açma maliyetlerinin Sn. Dr. Yusuf AKÇA tarafından çıkarıldığını ve rakamının çok büyük olduğunu, oysa vakıf için yalnızca 60 bin lira gerektiğini, diğer konularınsa arkadan gelebileceğini açıkladı. Bunun üzerine Sn. **Ahmet KAYA**, vakfın kuruluşunun ardından 60 bin liralık varlığın korunması ve yükseltilmesi projesinin neler olabileceğini sorduğunda Sn. KAVAK, para toplamanın dışında orada -*vakıfta*- bir iktisadi işletme kurulabileceğini veya bu işletmeyi derneğin bünyesinde kurduktan sonra kendilerinin ve bir çok mezunumuzun eğitim ve seminerler konusunda destek verebileceğini, elde edilen gelirlerin doğrudan buraya aktarılabilceğini; vakıf kurulmasını istemekteki amacının dernek mülkiyetindeki taşınmazların dernekler kapandıktan sonra Hazineye intikal etmesini engellemek olduğunu belirtti.

Oturum yürütücülüğü görevini üstlenen Sn. Ahmet KAYA, önceki oturumda son konuşmayı spor kulübümüzün yaptığını, bu oturumda sondan başlanarak ilk konuşma hakkını yine kulübümüze vereceğini belirterek MOSK Başkanı Av. Olgun TUNCAY AYYACI'yı davet etti.

MOSK Başkanı AYVACI, konuşmasına kafasına takılan bir kaç husus olduğunu ve bunlara yanıt almadan hemen bir yargıya varmak istemediğini belirterek başladı. İlk olarak, her ne kadar karşılığı mevzuatta olmasa da Maliye Okulu mezunlarının derneğe doğal üyeliği olduğunu, dernek seçimlerinde herkesin kendisine oy ve temsil olanağı bulabildiğini, vakıf örgütlenmesi içerisinde ise böyle bir temsilin nasıl sağlanacağı (burada **Dr. Ahmet KAVAK** söze girerek müteveli heyetini çok geniş tutarak şeklinde açıklama yaptı), vakıf kuruluş senedinde müteveli heyetin beyan edileceği ve bu beyanın artık müteveli heyeti oluşturacağını, vakıf üyeliğinin ne şekilde sirayet edeceğine yönelik bir yöntem belirlenmesi gerektiğini, bunun doğumla mı, çocuklarına mı geçeceği, bu yöntemin ne olacağını merak ettiğini, her bir Maliye Okullunun buna hakkı olduğunu, sonuç olarak gelinecek noktada bir mal topluluğu oluşturmanın zorunlu olduğunu, şu anda Derneğin elinde bulunan iki daireden vakfın yararlanmak isteyebileceğini, bu noktada müteveli heyetin darlığı ile camianın genişliği arasında uyumsuzluk olacağını; burada Maliye Okulu Spor Kulübü adına konuşmadığını, her bir mezunun aklına takılan soru anlamında söylediğini, vakıfta Maliye Okulluların temsili konusunda ciddi sorunlar yaşayabileceğini, her bir mezun müteveli heyettedir denilmediği sürece kesinlikle sorun oluşturacağını düşündüğünü, mesleği gereği kendini konunun en sorunlu yerlerine bakmak zorunda hissettiğini, bu yüzden mazur görülme istediğini; bunların burada açık yüreklilikle konuşulması gerektiğini, sonuçta ne yapılacağı, derneğin ve üyelerinin bitmesi durumunda varlığın Hazineye devredilmesi konusunda haklı bir endişe yaşadığını fakat yalnızca bu noktadan hareket edilemeyeceğini, diğer endişelerin de bertaraf edilmesi halinde vakfı kurabileceğimizi, bunları merak ettiğini, bu nedenle öncelikle vakıf mı dernek mi kararının verilmesini erken bulduğunu, geldiğimiz noktada bu güne kadar üç-dört tane vakıf mı dernek mi toplantısına katıldığını, sonuç alınamamasının en büyük nedenlerinden birinin her şeyin açık bir şekilde konuşulmaması olduğunu, konuya en ilgisiz olan kişinin dahi anlayacağı şekilde formüle edilerek yürünmesi ve kimsenin aklında bir şey kalmaması gerektiğini, en büyük endişesinin de dernekteki temsil ile vakıftaki temsilin örtüşmeyeceği konusunda olduğunu, bu formüle edilirse kendini yakın hissedebileceğini, dolayısıyla önce

bunun konuşulması gerektiğini düşündüğünü söyledi. (Bu noktada katılımcılardan bir kaç kendisine çözüm olarak ne düşündüğünü sordu.)

Şu anda tam bir temsil sağlanabilirse vakfın olabileceğini belirten Sn. AYVACI, fakat bunun da yöntemi hakkında burada kendisinden daha geniş düşünebilecek üstatlarının bulunduğunu, vakıftaki temsilin her durumda sınırlı bir temsil olacağını sandığını, şu andaki durum itibariyle vakfa geçişin cami-amıza pek bir şey sağlamayacağını düşündüğünü; ayrıca spor kulübünde gerçekten gönüllü biçimde çaba harcayarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını, kamu kurumları ile bağlantı kurulup bir kaynak yarattıklarını, bir spor salonu olmasının gündeme geldiğini, bunu somut olarak yakın bir zamanda görebileceğimizi düşündüğünü, bunu yeterince detaylandırmadığı nedeniyle şimdi açıklamak istemediğini, böyle bir spor salonunu sahiplendiğimiz zaman vakfı düşünebileceğimizi, o zaman elimizde bir şey (varlık) olacağını fakat şu anda Derneğin üzerinde iki gayrimenkul varken ve üzerine bir tuğla daha konulmamışken vakıf düşüncesini erken bulduğunu, vakıf kurulduğunda bu günden yarına ne değişeceğini, bunun yanıtı kendisinin de bilmediğini söyledi.

Atila GÜMÜŞ

Ant-MOMDER Başkanı Atila GÜMÜŞ konuşmasına, gündemin derin ve uzunca bir zamandır üzerinde çok çalışmalar yapılan konudan oluştuğunu, çok kısa sürede bu konuda bir karar almanın çok güç olduğunu, Antalya'daki mezunlar bazında yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaşmak istediğini açıklayarak başladı. Bir kardeşimizin sorusu üzerine Ahmet KAVAK ağabeyin amaç bölümünü açıkladığını, en azından Maliye Okulunun yeniden açılması gibi bir gündem olmadığını, Antalya'daki toplantıda bu konunun rafa kaldırıldığını, o konu kapandıktan sonra vakıf konusunun gündeme geldiğini belirten Sn. GÜMÜŞ, vakfın mal ve derneklerin insan topluluğu tartışması içinde yer almayacağını, Olgun AYVACI kardeşimizin de benzer ifadeleri ve güzel açıklamalarının Antalya Derneği üyeleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Ahmet (KAVAK) ağabeyin son cümlesinden hareketle, "dernekler kapandığında mal varlığı Hazine'ye intikal eder, vakıfların ise vakıf kanalıyla ilelebet yürür" dendiğini fakat vakıfların da ömrü olabileceğini, kapanabileceğini, kötü amaçlı insanların eline de düşebileceğini, zamanı gelince 4 bin küsur sayımızın sonlanacağını, aynı duyarlılığı çocuklarımıza, torunlarımıza mı aşılacağımızı,

bunun nasıl yürüyeceğini, yürümediğinde ise onun da Hazine'ye devredileceğini, endişe yalnızca derneklerin mal varlığının Hazine'ye devrini önlemekse derneklerin hemen yarın kapatılmadığını, vakfı 20-30 yıl sonra düşünebileceğimizi, bu konuda neden acele edildiğini; cümlelerinin asla karışıklık ve hakaret içermediğini özellikle belirtmek istediğini, bazen konu hakkındaki fikirler ikiye ayrıldığında ters yanıt veriliyormuş gibi algılandığını, asla böyle bir düşüncesi olmadığını, dolayısıyla bu (*dernek varlığının Hazineye devri*) endişenin ortadan kaldırılması gerektiğini, vakıf gündeminin (*Ant-Momder kastedilerek*) kendilerine zamansız gibi geldiğini, camiayı bir yere götürmeyeceği nedeniyle hiç anlamı olmadığını, fakat alıp götüreceği bir kaç meseleyi paylaşmak istediğini, birinci olarak bunun nüvelerinin de yavaş yavaş görünmeye başladığını, vakfın camiayı ayrıştıracaklarını, zaten genel anlamda toplum olarak da ayrışmaya uygun olduğunu, vakıfçı olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrışılmasına gerek olmadığını söyleyen Sn. GÜMÜŞ, "*getirisi olmayan, yarım yamalak kalacak oluşumu yaşatıp ayrışmayalım*" dedi.

Yine Ahmet (KAVAK) ağabeyin ifadesiyle ticari girişimin aslında çok büyük umut olduğunu, eğer başarılı olsaydı gerçekten bir çok alana girilebileceğini, fakat doğmadan ölü doğduğunu, olmadığını, arkadaşların kötü değil fakat ehil olmadıklarını, yapılan bir kaç hata yüzünden... (tümce bağlanmadı) Bugün aynı ticari girişimin whatsapp ortamında bir grubu olduğunu, buradaki gelişmeleri yakından izlediğini ve asla müdahil olmadığını, tartışma yaratmamak için fikir de beyan etmediğini, bazı paylaşımlardan açıkça utandığını; bir POS olayından söz edildiğini, konunun çok açılmadığını, haricen gelen bilgiler ve soruların kişileri bilgilendirdiğini, duyulmaması için kendi ölçeğinde çaba harcadığını, bunun ayıp olduğunu ve camianın da herhangi bir faciayla anılmaması gerektiğini, yarın bir gün inceleme konusu olursa... camianın usulsüzlüklerle anılmasının, ... hepimizin yüzünü kızartacağını, Barolar Birliğinde yapılan çalıştayda da kısmen ifade ettiği gibi vakfın kurulabileceğini fakat yarın vakfın yönetiminin ehil olmayan kişiler topluluğunun eline geçerse vakıf ve uzantısı cemaatlerin ülkeyi ne hale getirdiği ortada iken sadece "aman" dediğini, bu oluşumlardan uzak durulması gerektiğini; her ne yapılacaksa, iktisadi işletme, voleybol salonu, kiralama, işletme, taşınmaz alma işlerinin dernekler aracılığıyla da yapılabileceğini, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep bir yana Ankara'da bir derneğimizin olduğunu, hukuki değilse bile gönül bağıyla bağlı olduğunu,

burasının genel merkezimiz olduğunu, bu hukuk yapısı içinde yetersiz ise, tek çatı dendiği gibi, federasyon kurulmasını söylediklerini, bunların bize zarar vermeyeceğini, vakfın tehlikeli bir oyun olduğunu, bu oyun içinde yer alınmamasını önerdiğini söyleyen Sn. GÜMÜŞ; Olgun AYVACI kardeşimizin de söylediği gibi, vakfın kurulması durumunda neyin vakfedileceğinin çok sorulduğunu, 60 bin liralık kuruluş rakamının burada 6 dakika içinde toplanacağını, meselenin bu olmadığını belirtti.

“Peki biz bir şeyleri vakfı kurup yapacağımıza, o zaman gelin dernekler aracılığıyla yapalım, mal topluluğumuzu oluşturalım, kuralım vakfı, 20 sene sonra mı lazım, 30 sene sonra mı lazım, o günkü zamanda kimler hayatta ise bırakalım onlar karar versin, biz geleceği de ipotek altına almayalım bu vakfı kurarak” diyen Sn. GÜMÜŞ, Ant-Momder olarak yaptıkları çalışmanın sonucunu paylaşmak istediğini belirterek Antalya’daki üyelere bu konuyu açtıklarını, geri dönüşlerin whatsapp kayıtlarında olduğunu, üyelerin yarısıyla konuştuklarını ve bir kişinin bile “kuralım” demediğini, bunun Antalya’daki mezunların bu gönüllü kuruluşlara destek vermeyeceği anlamına gelmemesini, endişelerinden ötürü istemediklerini, kendilerine bu konuda yetki verilmediğini, eğer burada kurulması yönünde karar çıkarsa kendilerinin bu konuda af istediklerini, Ant-Momder olarak vakıf oluşumunda yer almayacaklarını, hatta bu gündemin de artık yeterli olduğuna inandıklarını, bundan sonra yapılacak vakıf konulu toplantılarda Ant-Momder olarak görüş beyan etmeyeceklerini, bunun son görüşleri olduğunu açıkladı.

Hasan BOZKURT

Hepimizin duygu yüklü olduğunu, burada konuşulacaklara duygusallığın bir taraf bırakılıp objektif ve gerçekçi bakılması gerektiğini belirten Sn. BOZKURT, Okulumuzun kapandığını, ancak taşrada halen okulun açılacağı umudu olduğunu, burada Mersin Derneği üyeleri ile kişisel düşüncelerini açıklayacağını, bu açıklamaları yaparken herkesi sevip saydığını ve nezaketsizlik olarak algılanmaması, bir düşünce ve yaklaşım olarak değerlendirilmesi gerektiğini, Okulumuzun kapandığına göre amacımızın ne olduğunu, bunun dile getirildiğini, kendine göre amacımızın birinci planda Maliye Okulu mezunları yaşadığı sürece birlik ve dayanışma içinde olunması, ikinci olarak da bu dünyadan ayrıldıktan sonra Maliye Okulu adının yaşatılması olduğunu, ayrıca

Genel Merkezden bu okulun yeniden açılması ile ilgili uğraş verilmeyeceğinin deklare edilmesini istediğini açıkladı.

Vakıf konusunda ise, Derneğin etkin ve verimli çalışması kaydıyla vakıf kurulması yönünde bir kanaat oluşmadığı yönünde kanaat oluştuğunu, uzman olmamakla birlikte kişisel olarak vakıf konusunda, vakıfların kuruluş amacının derneklerden farklı olması gerektiğini, derneklerin yapamayacağı işleri yapması için kurulduğunu, büyük bir mal varlığı ile kurulması gerektiğini, bu mal varlığının da ekonomik gücü büyük olan kurucuların karşılıksız ve gönüllü katkısı ile olanaklı olabileceğini, vakfın ömrünün de kurucuların yaşam ömrü ile sınırlı olmadığını farkında olduğunu, bu durumda sıralayacağı sorulara açık ve net yanıtlar verilmesi gerektiğini düşündüklerini, buna göre vakfın amacının ne olacağı, Maliye Okulu adını yaşatmak için yoksul öğrencilere burs verecekse bunun için vakfa gerek olmadığını, bursların derneklerin olanakları ölçüsünde verilebileceğini, vakıf gereksinimleri olan mezunlarımıza destek sağlayacak ise bunun da derneklerimiz tarafından yapılabileceğini; derneklerin yapamayacağı vakfın yapabileceğinin neler olduğu, vakfın kurulması için yeterli ekonomik güce sahip mezunlarımızdan kimlerin ne ölçüde katkıda bulunacakları, her şeyin başı para, mal ve mülk olduğuna göre yeterli güce sahip olmayan vakfın kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğu; vakfın yönetimi konusunda ticari girişim örneğinde olduğu gibi ileride sıkıntıların doğmasının olanak dahilinde olduğu, para ve mal yönetiminde ortaya çıkacak sıkıntıların kardeşliğimize ve birlikteliğimize zarar vereceğini, özetle vakfın kurulmasına tümüyle karşı olmadıklarını, istenirse kurulabileceğini ancak belirtilen endişeleri Mersin Derneği olarak taşıdıklarını, vakıf kurulacaksa sakıncaları giderildikten sonra en iyi şekilde kurulmasını istediklerini belirtti.

Ayrıca Sn. Hasan ŞAHİN'in "Maliye Okulu Gerçeği Raporu" başlıklı kitabı konusuna dönerek, Hasan ağabeyin çok saygın biri olduğunu ve kendisini sevdiğini, aksi görüş bildirmenin saygısızlık ve nezaketsizlik olarak değerlendirilmemesini, öncelikle bunun bir rapor mu yoksa tüm Maliye Okulu mezunlarını kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içeren bir albüm/andaç şeklinde mi olacağı, eğer bir rapor şeklinde olacak ve belli makamlara sunulmak ve Maliye Okulunu yeniden açtırmak için ikna etme amacını taşıyorsa Derneğin buna olumsuz baktığını, gereksiz bir maliyete katlanmak durumunda kalınacağı ve bunda yarar bulunmadığı görüşünü taşıdığını; eğer bu kitap Maliye Okulu

mezunlarını kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içeren bir albüm/andaç şeklinde olacak ve mezunlara dağıtılacaksa yararlı olacağını öngörüldüğünü dile getirdi.

Sn. BOZKURT son söz olarak, gerek Maliye Okulunun adını yaşatmak ve gerekse mezunların kardeşlik ve birlikteliklerini sağlamak için derneklerimizin işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğini, buna Mersin MOMDER olarak hazır olduklarını ifade etti.

Ahmet KAYA

MOMDER Genel Başkanı Sn. Ahmet KAYA, yürütücü olarak oturumu özetleyen konuşmasında; İzmir Şubesinin görüş belirtmeyeceğini, İstanbul Şubesinin -yönetim olarak temsil edilmese de- görüşlerini daha önce kendisine iletmiş olduğunu, Dernek Genel Merkezi olarak Tüzüğümüz etrafında merkez ve şubeler olarak düşünülenleri ilk Maliye Okulu binasına gidildiğinde açıklayabileceğini, ancak oradaki görüşlerin de burada konuşulduğu çerçevede olacağını, o binada katılımcılara aktarılacak noktalara itiraz olacaksa eklenmesi gerektiğini, kısaca şimdiye değin yapılan oturumlardaki konuşmalardan konular itibariyle çıkarılan kısa özetlerin sunulacağını, herkesin görüşlerini diğer mezunlara da taşımış olacağını, moderatörlüğünde aldığı notlara göre yayın ile ilgili kurulların oluşması kararına göre koordinasyon kurulunun çalışacağını, isimlerin belirlendikten sonra deklare edileceğini; kitap/andaç konusunda altyapılarının iyice örülüp zamanla bu kitaba emek veren akademisyenlerimizin olacağını, vakıf konusunda derneklerimizin olumsuz görüşleri olduğunu, derneklerin kurumsal kimlikleri itibariyle, görüşlerini mezun üyelerimizden aldığını ve yalnızca yönetimlerin düşüncelerini yansıtmadığı, fakat sanal ortamda bir kaç mezunumuzun yazdığı yorumların taraftarından daha fazla mezunumuzu temsil ettikleri, böyle bir konuda kutuplaşmaya gidilmeden buradan çıkan kararlara saygı duyulmasını beklediğini belirtti.

Hasan ŞAHİN

Sn. Hasan ŞAHİN, herkesin görüşlerini beyan ettiğini, vakıf konusunda çok emekler verdiklerini, çok toplantılar yapıldığını, Maliyecilik mesleğinin dürüstlük ve namusluluk mesleği olduğunu, içimizde bir yanlış yapılmış ve

kokusu da etrafa yayılmış ise bizim için zul olduğunu, ticari girişim olayı oldu diye bazı şeylerden vazgeçilmemesi gerektiğini, yanlışların hayat boyu sürmeyeceğini, eğer vakıf geleceğimize, bu adın yaşatılmasına büyük katkı sağlayacak ise vakfın kurulmasının mutlak surette şart olduğunu, bu işlerin dernekler eliyle de yapılabileceği söyleniyorsa ona da saygı duyduğunu, fakat kötü örneğin hiç bir zaman örnek olmayacağını, aynı girişimin sosyal medya üzerinden tertiplenmiş bir şey olduğunu, kendisinin o zamanlarda da yazdığını, bizzat telefon açtığını, kendine bir sürü şey anlatıldığını fakat sonunda rahmetli Erbakan'ın deyimiyle fassara fisso oynandığını, buraya bu yaşında 7 saatlik araba yolculuğu ile geldiğini, çelik çomak oynamaya, lay lay lom çalmaya gelmediğini, ama bir şeyin sonucunun alınması gerektiğini, yine sonuçsuz kaldığını, illa vakıf kurulsun iddiasının olmadığını, fakat yine toplanılıp, konuşulduğunu ve yine sonuç alınmadığını, her şeyin ve fassara fisso (bu arada 1962 mezunu ağabeylerimiz ifadeyi fasa fiso olarak düzeltti) olduğunu söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Namık ÖZKAN



Resim 33: Öğretmenimiz Namık ÖZKAN

Okulumuzda 30 yılı aşkın öğretmenlik yapan ve yöneticilik görevlerinde bulunan Sn. Namık ÖZKAN, bir kaç cümle söylemek istediğini belirterek söz aldı.

Okulla yalnızca eğitimci-öğretmen olarak ilgisi bulunduğunu, Okulda 30 yılı geçtiğini ve 30 değişik kuşağı elden geçirdiğini; tarihte Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü'nün çok güzel bir diyalogu olduğunu, Atatürk'ün İnönü'ye "Sevgili İnönü, sen olmasaydın bunları yapamazdım" dediğini İnönü'nün de Atatürk'e "Sayın Paşam, siz olmasaydınız ben bunları düşünemezdim" diye karşılık verdiğini belirttikten sonra düşünce ve eylem adamları anımsatması yaparak Maliye Okulunda şu anda unvanları önemsiz büyük bir kesimin, üç yıl okuduğu Maliye Okulunun kendisine sağladığı olanaklar adına konuştuğunu; eylem adamı ile düşünce adamlarını ayırt ederek hareket edilmesini önerdiğini,

düşüncelerin çok güzel olduğunu fakat bu topluluğa eylem adamı gerektiğini, eylem adamının ise İskender gibi kördüğümü ortasından kesebilecek kişi olacağını, mezunların birbirinden son sözü beklediğini ve fakat aylardır yapılan toplantılara karşın o sözü kimsenin söylemediğini; (ticari girişim kastedilerek) yanlışın o yanlış yapana ait olduğunu, her defasında bunun bir örnek olarak dayatılamayacağını belirtti ve son söz olarak artık kararın verilmesi ve uygulamaya geçilmesini önerdi.

Bu konuşmaların ardından, sonraki oturumun Maliye Okulu'nun 1948 yılında ikinci kez açılışına ev sahipliği yapan ve bulunduğu sokağa adını veren (Maliye Mektep Sokak) binada buluşulmak üzere toplantıya öğle yemeği arası verildi.



Resim 34: Yemekten Bir Görüntü

Dördüncü Oturum

Kararlar ve Söyleşiler

Ahmet KAYA

Öncelikle dün başlayan ve bugün sabah devam eden toplantıların ne getirdiğini, oradan ne alındığını ve mezunlara neyin aktarılması gerektiği konusunda ortak noktaların bulunduğunu, salondaki kalabalığın azlığının enerjisini ve motivasyonunu düşürdüğünü belirten Genel Başkan Sn. Ahmet KAYA, tüm oturumlardan çıkarılan sonuçları aynen şöyle açıkladı:

"1. Derneğimiz ve diğer derneklerimiz, yönetim kurulları olarak, kendi getirdikleri mesajlar ile buradan aldıkları mesajları derleyerek bir karar alacaklar, ve o kararlar sanal sayfalarda, Whatsapp gruplarında ve SMS olarak mezunlarımıza duyurulacak. Şunu özellikle söylemek gerekir ki, biz, buradaki kurulacak kurulların gerekliliğine inandık ve herkes de böyle olduğunu deklare etti. Bilim ya da akademik veya yazı kurulu kurulmasına inandık ve bunu da dergimizi çıkarmak bakımından, kendi Derneğim adına iki ay içerisinde gerekli kurulları oluşturmayı taahhüt ediyorum. Burada konuşulan kurul listeleri oluşturulacak, mezunlar ile paylaşılacak ve oradan da ürünler çıkarmaya başlayacağız.

2. Kitap yayınlanması konusunda, oluşmuş kurulların kendi aralarındaki paylaşımlarıyla ya Hasan (ŞAHİN) ağabeyin konu başlıkları ya da kendilerinin oluşturacağı başlıklar ile bir tanıtım kitabı olacak. Biz zaten andaç çalışmasını devam ettiriyoruz, dediğimiz gibi çok kolay olaylar değil, ama tüm bilgileri derleyip toparlayıp belli bir aşamaya getirdik, bunu yayın aşamasına getirdiğimizde de elinize belki kuşe kağıt olmayabilir, ama olmaması için de hiç bir neden yok, tüm fotoğraflara, tüm detaylara, belki de dünün ve bugünün karşılaştırması yapılmış olarak, çünkü öyle tasarılarımız da var, güzel andaçlar elinizde olacak.

3. Vakıf konusunda ise, dünkü toplantılarda olmayanlar için yineliyorum, önceki çalıştaydan çıkan bir sonuçtu, derneklerden etkin faaliyet göstermeleri bekleniyor, dolayısıyla etkin oldukları sürece, mütevelli heyetine tüm mezunlarımızı genel olarak sokmayı başarmak kaydıyla ileriye ötelenen bir durum var. Çünkü kurmaya kalktığınızda, özellikle dernekler bu işe sıcak bakmıyor biz kuralım diyenler, olayı sanal sayfalarda, Whatsapp gruplarında götürdüler, yine içimizden mezun arkadaşlarımız bir şeyler çıksın istediler, ama öyle de olmadı. Demek ki vakfın gerekliliğine inanmak gerekiyor, gerektiren nedenler eğer dernekte bulunuyorsa onun üzerinden bazı işlemler yapmak ve mezunlarımızın dayanışmasını bu kanalla yükseltmek de mümkün deniyor, ama eninde sonunda kurulacak vakıf için, özellikle Olgun AYVACI arkadaşımızın önerisi vardı, yeni bir şey koyuyorsak, yeni bir mal varlığı katıyorsak bunu bir vakıf etrafında da devam ettirebiliriz ama önce girişimci yanımızı ön plana çıkaralım, dendi. Ötelemeyi amaçlamıyoruz hiç bir şeyi, hiç bir şeyin önüne de ket vurmuyoruz, vakfı kurmak isteyen arkadaşlar kurmaya da çalıştılar ama, mezunlarımızın adını taşıyan bir vakfın enerjimizi emen, enerjimizi bitiren bir noktada ölü doğmasını da istemiyoruz.

Her şeye rağmen buradan çıkan sonuçlara biz "evet" diyeceğiz diyen arkadaşlarımıza da iletmek istiyorum, sanal sayfalarda buradan çıkacak kararlara saygı duymuyoruz diyen arkadaşlar muhtemeldir ki olabilir, onlar bu kararlara muhalefet şerhini koymuş olacaklar, ama her koşulda bizim en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler ve bir arada hareket etmenin yollarını arasınlar.

Çok teşekkür ederim. Bu iki günlük katılımınız bize enerji verdi, bu binayı da teneffüs ettik, şimdi de işin nostaljik ve gerçekten geçmişe ait olan yanını yaşayalım, Yılmaz ve Ali Hadi ağabeylerimizden okulun o yıllarını dinleyelim. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık." diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz TOSUN*, **Ali Hadi ORHUN****,
Av. Mehmet KAYA

Oturumun bu bölümünde, Sn. Av. Mehmet KAYA'nın oturum yürütücülüğünde Sn. Yılmaz TOSUN ve Sn. Ali Hadi ORHUN ile söyleşi bölümüne geçildi.

* 1948 – Em. Kıbrıs T.C. Yardım Heyeti Bşk.

** 1949 – Em. Başhesap Uzmanı

Saygıdeğer ağabeylerimiz, kurulduğu yıllarda Maliye Okuluna ve öğrencilerine Devlet tarafından verilen olağanüstü önemi ve gösterilen aşırı duyarlılığı örnekleriyle aktarırken katılımcı mezunlar anlatılanları hayretle ve imrenerek dinledi. Söz sırası kendilerine geldiğinde özyaşam öykülerine de yer veren ağabeylerimizin seçerek kullandıkları arı bir dil ile içtenlikli ve duru anlatımları, içerikleri yönünden de büyük bir beğeni ve takdirle karşılandı.



Resim 35: Ali Hadi ORHUN - Av. Mehmet KAYA - Yılmaz TOSUN

Sn. Yılmaz TOSUN, Sn. Ali Hadi ORHUN ve Sn. Mehmet KAYA'nın, katılımcıların belleğinde derin izler bırakan anıları ve duygu yüklü paylaşımlarıyla sürdürülen söyleşileri ve Okulumuzun ilk günleriyle her bir katılımcının okuduğu dönemi karşılaştırmasına olanak sağlayan soru-yanıt bölümlerinin yaklaşık süresi, kayıtların çözümlenmesi bakımından uzun zaman alacağından bildiğimize eklenememiştir.

Toplantıyı sonuçlandırmak üzere sahneye gelen Genel Başkan Sn. Ahmet KAYA, toplantının düzenlenmesi aşamasında özellikle Ahmet KAVAK ağabeyin önemli önerileri olduğunu, bunların tam olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kendisinden dinlenmesi gerektiğini belirterek alınan kararlara ve sonuca yönelik görüşlerini açıklamak üzere Dr. Ahmet KAVAK'ı mikrofonu davet etti.

Dr. Ahmet KAVAK



Resim 36: Dr. Ahmet KAVAK Kararları Değerlendirirken

Sn. KAVAK konuşmasına; "Arkadaşlar, çoğunluğun kararına elbette saygımız vardır, o nedenle beklentilerimizi tabii ki bugünden yarına taşıyacağız." diyerek başladı.

Değerlendirmelerinin devamında, "Dolayısıyla, burada alınacak her türlü karara saygılıyız; çünkü bir

vakfın oluşması veya bir ... (anlaşlamadı) kurulması bir tek kişinin çabası ile olmaz. Derneklerin öncülüğünde bu olabilirdi, zaten öyle karar alındı ve dolayısıyla hem İstanbul'un, -gerçi sonuçtan bilgimiz yok ama diğer derneklerde arkadaşlarımızın fikirlerini aldık- şimdilik ertelenmesine karar verildi. Tabii saygımız var, ama bundan önce, şu çalışmalarımız ile ilgili bilim kurulunun oluşması, Hasan ağabeyin önerdiği o kitaba bir an önce başlanması, artı, dergi konusunda hassasiyetimize göre derginin de bir an önce çıkarılması gerekir. Sesimiz olması bakımından önemli, bunların yapılmasını herhalde iki ayda başlayıp bitirebiliriz. Bizler ne gerekiyorsa desteğe aynen devam edeceğiz. Teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet KAYA

Son söz yerine, MOMDER Genel Başkanı Sn. Ahmet KAYA; iki ayın somut adımlar ve kurulların oluşması adına önemli olduğunu, yönetim kurulundaki tüm arkadaşların yapılan tüm işlerde gerçekten bir projeyi sonuçlandırmayı hedeflediğini, o yüzden de yönetimin enerjisinin yukarıda olduğunu; doğal olarak arkadaşların, mezunlarımızın destek verdiği ölçüde enerjinin daha da yukarı çıkacağını belirtti. "Bu anlamda, iki



Resim 37: Ahmet KAYA Son Konuşmasında

aylık bir sürede bütün derneklerimiz ve koordinasyon kurullarındaki arkadaşlar ile bir araya gelerek kurulları birlikte oluşturacağız" diyen Sn KAYA, sözlerini iki günde çok güzel anların yaşandığını belirttikten sonra özellikle katılımları ve paylaşımları nedeniyle Sn. Yılmaz TOSUN ve Sn. Ali Hadi ORHUN'a, ayrıca toplantıya katılan herkese, daha kalabalık toplantılarda buluşmak ve somut projeler üretebilmek umudunu taşıdığını ifade ederek teşekkür etti.

Katılımcılar

ADI SOYADI	DÖNEMİ	ADI SOYADI	DÖNEMİ
Yılmaz TOSUN	1948	Mesut KULLAR	1982
Ali Hadi ORHUN	1949	Ahmet AK	1983
Namık ÖZKAN	Öğrt.	Atila GÜMÜŞ	1983
Abbas BAHADIR	1962	Doğan GÖKBEL	1983
Abbas BALKIZ	1962	Ersan BAŞKAYA	1985
Hasan ŞAHİN	1962	Ömer Faruk AYDOĞDU	1985
Kadri YAZICI	1962	Sariye YILMAZ KULLAR	1985
Mehmet KAYA	1962	Abdülmennan DALYANOĞLU	1986
Yılmaz DÜZGÜN	1962	Kemal Murat KIRMIZIGÜL	1986
Ahmet DOĞMUŞÖZ	1963	Süleyman ERKOÇ	1986
Abdulvahap ŞENYURT	1965	Aykut İŞLEYEN	1987
Halil KÖKER	1965	Erkulu ÇARDAKKAYA	1987
Ahmet KAVAK	1967	Galip İSPİR	1987
Ahmet ÖZDEMİR	1976	Mehmet Halil GECEGÖRÜR	1987
Fehmi TAYTAŞ	1976	Seyit YILMAZ	1987
Hasan BOZKURT	1976	Zeki SARI	1987
İlhami SÖYLER	1976	Ertuğrul AYASUN	1988
Ahmet KAYA	1977	Mehmet Ali ARSLAN	1988
Hüseyin BOZKURT	1977	Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU	1988
İsmet ÖZTÜRK	1977	Kerem AYYACI	1989
Nevzat YİĞİT	1979	Olgun TUNCAY AYYACI	1989
Önder AKÇAY	1980	Hakan DİLAVER	1990
Bahtiyar AKDENİZ	1980	Sevil Ö. KIRMIZIGÜL	1991
Nihat BAĞCI	1981	Memduh ASLAN	1993
Nurten ÇUKUR	1981	Buğra YEGÜL	1994
Alper ALPASLAN	1981	Duygu GÖRÜCÜ	1996
Ahmet SOMUNCU	1982	Umut KARA	1998
Ali GÜNGÜT	1982	Uygur AVCI	1999
Dursun TORLAKÇIK	1982		



Resim 38: Yılmaz TOSUN



Resim 39: Ali Hadi ORHUN



Resim 40: Av. Mehmet KAYA



Resim 41: Ahmet DOĞMUŞÖZ



Resim 42: Namık ÖZKAN



Resim 43: Abbas BAHADIR



Resim 44: Kadri YAZICI



Resim 45: Abbas BALKIZ



Resim 46: Yılmaz DÜZGÜN



Resim 47: Hasan ŞAHİN



Resim 48: A.Vahap ŞENYURT



Resim 49: Halil KÖKER



Resim 50: Dr. Ahmet KAVAK



Resim 51: Ahmet ÖZDEMİR



Şekil 1: Fehmi TAYTAŞ



Resim 52: Hasan BOZKURT



Resim 53: Prof. İlhami SÖYLER



Resim 54: Ahmet KAYA



Resim 55: Hüseyin BOZKURT



Resim 56: İsmet ÖZTÜRK



Resim 57: Nevzat YİĞİT

Katılımcılarımız



Resim 58: Önder AKÇAY



Resim 59: Bahtiyar AKDENİZ



Resim 60: Nurten ÇUKUR



Resim 61: Alper ALPASLAN



Resim 62: Nihat BAĞCI



Resim 63: Ali GÜNGÖT



Resim 64: Dr. Ahmet SOMUNCU



Resim 65: Dursun TORLAĞÇIK



Resim 66: Mesut KULLAR



Resim 67: Prof. Ahmet AK



Resim 68: Atilla GÜMÜŞ



Resim 69: Doç. Doğan GÖKBEL



Resim 70: Ersan BAŞKAYA



Resim 71: Ö.Faruk AYDOĞDU



Resim 72: Sariye Y. KULLAR



Resim 73: K.Murat KIRMIZIGÜL

Sonuç Bildirgesi



Resim 74: A.mennan DALYANOĞLU



Resim 75: Süleyman ERKOÇ



Resim 76: Dr. Aykut İŞLEYEN



Resim 77: Seyit YILMAZ



Resim 78: Ertuğrul AYASUN



Resim 79: Erkulu ÇARDAKKAYA



Resim 80: Galip İSPİR



Resim 81: M.H.GECEGÖRÜR



Resim 82: Ömer KÜÇÜKEVCİLi



Resim 83: Kerem AYYACI



Resim 84: Av. Olgun T. AYYACI



Resim 85: Hakan DİLAVER



Resim 86: Sevil. Ö. KIRMIZIGÜL



Resim 87: Av. Buğra YEGÜL



Resim 88: Doç. Memduh ASLAN



Resim 89: Duygu GÖRÜCÜ

Katılımcılarımız



Resim 90: Umut KARA



Resim 91: Uygur AVCI

Anket Örneđi

Derneđimizin resmi web sitesinde yayımlanacak anketin içeriđi konusunda fikir sahibi olunması bakımından bir örneđini burada paylaştık.

Adı Soyadı

Dönemi

E-Posta

Okul

Görüşleriniz:

1. Bilim Kurulu oluşturulması düşüncesine;

Katılıyorum

Katılmıyorum

2. "Maliye Okulu Gerçeđi" kitabı yazılması düşüncesine;

Katılıyorum

Katılmıyorum

3. Dergi (basılı ya da çevrimiçi) çıkarılması düşüncesine;

Katılıyorum

Katılmıyorum

4. Andaç bastırılması düşüncesine;

Katılıyorum

Katılmıyorum

5. Vakıf kuruluşunun ertelenmesi kararına;

Katılıyorum

Katılmıyorum

6. Ekleme istediğim görüşünüz varsa;

Anketimiz yukarıdaki soruları içermekte olup katılmak ve düşüncelerinizi iletmek isterseniz, lütfen web sitemize ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız. Yanıtlarınızın çalışmalarımıza yön vereceğinden emin olunuz.

[Web Sitesine Git](#)